

# Handicap

Marcus 10 17-27 - 9.10.'22

---

## ***Inleiding: een tijd van grote keuzen***

We leven in een tijd van grote keuzen.

Op de korte termijn:

de energie is zo duur geworden dat we wel moeten bezuinigen.

De verwarming zet je op, ja wat eigenlijk 17° of nog minder.

Geen centraal verwarmd huis meer, maar hier een daar een kacheltje.

Zoals vroeger

Straks een dikke trui aan.

En een extra dikke deken op onze bedden.

Daarachter zit een keuze wat voor soort samenleving we willen.

Geven we toe aan het recht van de sterkste?

'Ik hoef toch niet lijden onder een oorlog in een andere land',

Hoorde ik iemand in de Tweede Kamer zeggen in iets andere bewoordingen.

Kiezen we voor onszelf en houden we zo onze welvaart: `

centraal verwarmde huizen of maken we ons sterk voor vrijheid en democratie. Voor recht en eerlijkheid.

En dan kost dat dan maar wat van onze persoonlijke welvaart.

We leven in een tijd van grote keuzen

Kiezen we voor onszelf of voor de samenleving.

Bieden we, als we dat kunnen, een warme kamer voor de buurt.

Helpen we zo onze medemensen die in nood komen verder.

En houden we zo het *samen* vol.

Door elkaar te helpen.

Of gaan we voor onze persoonlijke welvaart en voor ons recht.

We moeten kiezen.

Ik hoorde deze week van een Nederlands Gereformeerde Kerk, die voor deze winter een ander kerkgebouw zoekt.

De stookkosten zijn eenvoudig niet meer op te brengen.

In zo'n soort tijd leven we.

We leven in een tijd van grote keuzen

Niet alleen op de korte termijn, voor de winter,  
 Maar ook voor de lange termijn:  
 voor ons klimaat, voor de toekomst van onze wereld.  
 Dat betekent investeren in wind -en zonne-energie,  
 Zonnepanelen aanschaffen.  
 Misschien een elektrische auto: CO2 vrij.  
 Dat betekent bezuinigen op consumeren en op energie.  
 Onze toekomst hangt ervan af.  
 Dat is toch wel tot de meesten doorgedrongen!  
 Tenminste dat zou je toch denken.  
 Of gaan we voor de welvaart op korte termijn.  
 Voor onze vliegvakanties die 'we toch echt verdiend hebben'.  
 En nemen we de rampen die dat veroorzaakt op de koop toe?

We leven in een tijd van grote keuzen.  
*Hebben* we anders nog een toekomst.  
 En onze kinderen en hun kinderen?

Deze week las ik ergens:  
 vroeger maakte je een praatje met je buurman over het weer,  
 tegenwoordig heb je met hem een gesprek over het klimaat.  
 Mijn buurman en ik praten over zonnepanelen.

---

*De geschiedenis die we vanmorgen gelezen hebben, gaat ook over Grote Keuzen. Keuzen die net zoveel impact hebben als de politieke en sociale keuzen die wij te maken hebben. Ja nog wel veel meer dan dat. Maar om welke keuze gaat het dan in deze geschiedenis. Ik probeer deze geschiedenis in drie laagjes af te pellen om zo bij de kern te komen.*

### **1e Laag: geld?**

Gaat het hier om *geld*?

Ik hoorde afgelopen week het verhaal over een christelijke stel dat aan het einde van ieder jaar alles, wat ze dan gespaard hebben, weggeven.

Aan wie het maar nodig heeft.

Op de eerste dag van het nieuwe jaar beginnen ze weer helemaal bij nul. Ik heb niet doorgevraagd, maar misschien zit er wel de gedachte achter: 'Alles wat we gespaard hebben is over dus dan kan best weg.'

Gaat het hier om geld?

Vraagt de Heer hier via die rijke man, ons vandaag alles aan de armen te geven? Is dat de boodschap?

Wie vast houdt aan zijn geld, komt het Koninkrijk van God niet in!

Dat was de vraag toch van die man:

*wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? (17)*

Nu moeten *jullie* weten dat:

het eeuwige leven beërven (17)

een schat in de hemel hebben (21)

het koninkrijk van God binnengaan (23)

en gered worden (26) in Marcus synoniem zijn.

Het gaat allemaal om hetzelfde.

*a. De macht van geld*

Geld kan inderdaad macht over ons krijgen.

Dat is de waarheid die we in dit verhaal zichtbaar zien worden.

Niet alleen deze rijkere jongere heeft daar last van.

Herkennen wij het ook niet?

Ik kan niet voor iedereen spreken.

Maar geld is voor sommigen de reden om van het rechte pad af te gaan.

Voor velen is het belangrijker dan allerlei andere waarden.

Die niet in geld uit te drukken zijn.

Die vallen dan weg tegen geld.

Wat mensen niet allemaal voor geld doen.

Ja, geld *kan* macht over ons krijgen.

Hoe meer je er van hebt, des te meer macht oefent het over je uit.

Geld kan van mensen argwanende draken maken,

die iedereen wantrouwend op hun kapitaal zitten.

Zoals de draak Smaug in zijn Eenzame Berg.

Bij een collecte haal ik altijd meer op in de gewone woonwijken  
minder in de luxe wijken.

Is dat de macht van veel geld?

*b. Gaat het om geld?*

Deze jonge kerel heeft oprecht veel over voor het koninkrijk.

Hartstochtelijk rent hij naar de Heer Jezus toe,

valt op zijn knieën voor Hem neer.

Stelt Hem zijn meest prangende vraag.  
 En blijkt zich dan heel precies aan de geboden te houden.  
 Dat was echt zo:  
 Jezus zag dat aan hem en hield van hem.  
 Deze man zou geen vlieg kwaad doen.  
 Taalde niet naar andere vrouwen  
 Zou zich nooit iets van een ander toe-eigenen  
 Hij was eerlijk.  
 Goed en respectvol voor zijn ouders.  
 Wat hij bezat was werkelijk van hemzelf.

En toch zegt Jezus: je komt het Koninkrijk zo *niet* in.  
 Je hebt alles, maar je komt nog één ding tekort.  
 Gek hè, alles hebben en toch tekort komen voor het eeuwige leven.  
 In die tijd was dat heel vreemde gedachte.  
 Men dacht dat rijke mensen overduidelijk door God gezegende mensen  
 waren.  
 Maar hier blijkt bezit juist een vloek te zijn,  
 dat de man zijn eeuwige leven kost.  
 Hij kan het niet loslaten.  
 ...

Maar gaat het hier om *geld*?  
 Zegt de Heer tegen hier tegen ons allemaal in feite:  
 Je geld of het eeuwige leven!

En als dat zo is, wat ga je dan nu doen?  
 ...

## **2e laag: toekomst**

Gelukkig hebben we nog even tijd om hierover na te denken.  
 Het gaat hier immers over het eeuwige leven en dat is straks pas.  
 Dat is het tweede laagje dat ik eraf wil pellen:  
 Gaat het hier wel over de toekomst?  
 Als dat zo is heeft die man inderdaad nog even tijd om er over na te  
 denken.

Maar weet je nog:  
 het eeuwige leven beërven (17)  
 een schat in de hemel hebben (21)

het koninkrijk van God binnengaan (23)  
 en gered worden (26)  
 zijn in Marcus synoniemen.

a. *Doen!*

wat moet ik **doen** om deel te krijgen aan het eeuwige leven? (17)

Had die jonge man gevraagd.

Hij had misschien gedacht:

wat moet ik doen om *later* het eeuwige leven te beërven.

Hij krijgt als antwoord van de Heer Jezus wat hij **nu** moet doen:

alles te verkopen wat hij bezit,

de opbrengst aan de armen te geven

(En zo een kapitaal in de hemel op te bouwen)

Daarna terug te komen bij Jezus en Hem verder te volgen.

Dit is geen tekst voor denkers of dromers maar voor doeners.

Wat moet ik doen?

Verkoop alles, nu.

Je leven staat op het spel!

Ik denk dat dit anders was dan hij gedacht had.

Hij wilde een richtlijn waar hij misschien goed over na kon denken.

En er vervolgens aan kon werken.

Dat is zo nog heel flexibel: daar zit nog ruimte in.

Maar de Heer Jezus geeft hem een ongelooflijk concreet antwoord:

ga nu naar huis

verkoop alles

geef het aan de armen

Kom dan terug

Volg mij.

Kortom, doe het nu.

Ik ben hier nu nog, straks ben ik weer weg.

Je besluit verdraagt geen uitstel.

b. *Straks*

Laat ik maar eerlijk zijn.

Ik ben best echt iemand van straks.

Natuurlijk heb ik daar nog tijd voor, ...straks.

Nog even wachten en dan straks...

Zo kan het ook gaan met mijn geloof.  
 Natuurlijk meen ik het allemaal wel.  
 Maar het is voor straks: voor de hemel, voor het eeuwige leven.  
 En nu leef ik *hier* en *nu*.

Ik leer hier van mijn Heer.  
 dat mijn geloof voor *nu* is en niet voor straks.  
 Dat hij me *nu* voor de keus zet.  
 En dat het ook doen is.  
 Het gaat bij Hem niet alleen om voornemens of om mooie gevoelens:  
 dat je geheiligd bent,  
 gedoopt in Geest,  
 een dieper geestelijk leven heb,  
 de Redder ontvangen hebt  
 dat de Heer Jezus op de troon van je hart zit.  
 Het gaat ook heel concreet om om wat daaruit volgt.  
 Om te kiezen het juiste te *doen*.  
 Bijvoorbeeld: recht te doen met je geld.  
 Het goed te maken met wie iets tegen je heeft.  
 ...

Binnengaan in het Koninkrijk dat doe je *nu*.  
 Het eeuwige leven begint *nu*.  
 Jezus volgen kan niet wachten.  
 Als je Hem volgt wordt het Koninkrijk nu al zichtbaar.

Het is net als met de keuze's die we vanwege het klimaat hebben te maken.  
 Onze toekomst hang er nu van af.  
 Zo is het ook met Jezus' volgen.

*Dat brengt me bij de derde laag.*

### **3e laag: verdienste**

Kun je het koninkrijk (eeuwige leven, redding) dan verdienen?  
 Maandag liepen we er tijdens het preekpoolen tegenaan.  
 Het is bijna letterlijk:  
 Je geeft je geld om eeuwig te kunnen blijven leven.

Maar het was toch de winst van de Reformatie:  
Alleen geloof is genoeg voor Gods genadige redding.  
'Hoe krijg ik een genadig God?' vroeg Luther.  
Bijna dezelfde vraag als die rijke jonge man.

Dat is verwarrend hier.  
Want zelfs als je het hier uitlegt dat het niet alleen gaat  
om hoe je met je geld omgaat.  
maar om je hele levensstijl  
dan zul je toch nooit *daarmee* het eeuwige leven kunnen verdienen?

Nee!  
De Heer Jezus maakt dat heel helder.  
Voor een mens is het onmogelijk zo te leven dat je *daarom* gered wordt.  
Net zoals een kameel onmogelijk door het oog van een naald kan.  
Dat kan gewoon niet,  
Mensen kunnen zichzelf niet redden.  
Alleen God kan mensen redden.  
Bij Hem is alles mogelijk.

Maar waarom moest die man zijn bezit dan verkopen  
en zijn geld weggeven?

...

Niet om het eeuwige leven te verdienen.  
Lees goed wat er staat in vs 21  
ga nu naar huis  
verkoop alles  
geef de opbrengst aan de armen  
Kom terug  
**Volg mij.**

Hij moest zijn bezit verkopen om Jezus te kunnen volgen.  
Het gaat er niet om de meest verdienstelijke gelovige in de wereld te worden.  
Je moet Jezus kunnen volgen naar binnen in het Koninkrijk  
Dat is de mogelijkheid die God gegeven ons gegeven heeft  
Soms is je bezit een handicap om Jezus te kunnen volgen.  
Het bind je aan een andere leven zoals die rijke man  
Soms je woede  
Soms je uitstelgedrag

Soms je lust  
Allemaal handicaps voor het volgen van Jezus.  
Op de weg naar binnen in het Koninkrijk.  
Misschien is geld daarvan wel de grootste handicap.

*Slot*

Het is een tijd van grote keuzen.  
Nu gaat het heel duidelijk om onze onmiddellijke toekomst.  
Met onze energiekeuze's, met onze keuze's voor het klimaat.  
Onze politieke en sociale keuze's  
Maar christenen zijn het wel gewend om radicaal te kiezen.  
Na Jezus' Hemelvaart leven we in de laatste periode voor zijn  
Wederkomst.  
In de tussen-tijd  
Van ons wordt gevraagd om radicaal te kiezen Jezus te volgen  
*Hij* is de aan ons Godgegeven mogelijkheid  
de Voorganger die ons het Koninkrijk binnenbrengt.  
En soms blijken er handicaps te zijn die je verhinderen Hem te volgen  
sommige levenswijzen vormen een handicap voor het leven in Gods  
Koninkrijk.

Wat is jouw handicap?

Lieve broers en zussen  
Met deze vraag wil ik niet eindigen  
Er wordt ons niet het onmogelijke gevraagd.  
Alleen maar waar ons hart ligt.  
Is dat bij God, de Heer Jezus en zijn Koninkrijk?  
En bij weg achter Hem aan daarheen  
Dan zijn bij God alle dingen mogelijk!

Amen