

‘Volg de ster!’

Juda

Gen. 49, 8-12 - preek - NGKE - 1-12-2019

Volg de ster (1) Juda

Verborgen verleden

In het TV programma ‘Verborgen verleden’ gaan BN’ers op zoek naar hun voorouders. Soms zijn die heel bijzonder en blijken die voorouders bijv. van adel. Maar meestal is die voorouders ‘niets menselijks vreemd’. Zwervers, zatlappen en bastaardkinderen, ze komen in vele stambomen voor.

Ook in mijn familie.

Het verhaal wil dat men aan de ene kant van onze familie met het maken van de stamboom gestopt is toen er een zeerover opdook. En aan de andere kant van onze familie stierven de dromen van adellijke afstamming toen een oom de eerste versie van een stamboom maakte. De voorouders in die tak bleken allemaal straatarm met alle ellende daarbij hoort. Inderdaad niets menselijks was hun vreemd.

En de stamboom van de Heer Jezus dan?

Hij stamt uit een koninklijk geslacht, dat van Koning David. Dat aan te tonen is de reden dat die stamboom in het evangelie van Matteüs staat: dit is de beloofde zoon van David. En er zitten inderdaad koningen in zijn lijn van afstamming. Dat maakt het een bijzondere stamboom.

En Juda lijkt een waardige voorloper op de latere koningen in die stamboom.

Lees nu eens: zijn vijanden buigen hun nek, zijn broers buigen voor hem, sterk als een jonge leeuw, vol majesteit, in zijn handen een scepter, tussen zijn voeten een heersersstaf en hij rijdt op een ezel, het rijdier van koningen.

Werkelijk een koninklijk plaatje. Koninklijker kan het bijna niet.

Zo gezien heeft de Heer Jezus ook in Juda een koninklijke voorouder.

Dat is niet alleen vanuit het Nieuwe Testament gezien zo. Zelfs toen deze zegen klonk in het Oude Testament, de zegen van Jakob voor zijn zonen, kon je dat koninklijke er al in horen. Toen scheen de ster van de Heer Jezus a.h.w. al, nl. in die zegenspreuk, in dat: ‘totdat hij komt die er recht op heeft.’ (oude vertaling: Silo)

[deze vertaling is niet zeker, maar terugredenerend vanuit het NT moet het wel over Jezus gaan]

Als je goed kijkt zie je de ster van Jezus’ komst al schijnen, verborgen in die oude zegenspreuk voor Juda.

Volg de ster (1) Juda

...

Juda?

Maar van dichterbij gezien beginnen je toch dingen op te vallen.

Juda is niet vanwege zijn persoonlijke kwaliteiten in deze stamboom van Jezus terecht gekomen. Dat is nogal een stelling, na al die koninklijke termen die hier gebruikt zijn, hij was er toch geschikt voor?

Laat mij het uitleggen.

Op het eerste gezicht zijn de eerste drie zonen van Jakob een teleurstelling.

Ruben bedriegt zijn vader met zijn stiefmoeder.

Simeon en Levi koken van drift als hun zusje geschaakt wordt en ze beantwoorden seksueel geweld met verraderlijk geweld. Ze moorden met een vuile list de hele familie van de verkrachter uit. En besmeuren zo de betrouwbare reputatie van Jakob.

Gelukkig is Juda niet zo!

Nu juist daar begint het probleem te komen.

Juda is de broer die voorstelt om Jozef als slaaf te verkopen (37,27)

Juda gaat net zoals zijn oom Esau wonen tussen de bevolking van het land en trouwt met een meisje van buiten, een Kanaänitische (H. 38).

Ze krijgen twee zonen die slecht zijn in de ogen van de Heer.

Juda doet zijn schoondochter Tamar onrecht. Nadat ze weduwe is geworden van zijn twee gestorven zonen, onthoudt hij haar zijn derde zoon. Volgens de wetten van het land, had zij daar recht op (nl. op een zwagerhuwelijk).

Juda gaat naar de hoeren. En het is Juda die op deze manier, door een list van Tamar, met zijn schoondochter in bed beland, zodat ze zwanger van hem wordt. Ze ziet het als haar enige kans om haar recht te halen. Het is een wrange geschiedenis in Hfst. 38.

Als dát tot je door begint te dringen, vraag je je af waarom Jakob bij Ruben een probleem van grensoverschrijdend gedrag maakt maar niet bij Juda.

Jakob schrijft Juda allerlei koninklijke kwaliteiten toe, maar als je zo naar het leven van Juda kijkt is dat toch niet beter dan dat van zijn broers.

Waarom hij wel en zij niet?

Het verschil tussen Juda en zijn broers is:

dat zij Jakob persoonlijk benadeeld hebben en Juda niet.

Zou dat de reden van Jakob's keuze voor Juda zijn?

Dat Juda hem niet persoonlijk benadeeld had en zo favoriet werd.

Jozef?

Trouwens er was een andere zoon in zijn gezin die alle kwaliteiten had om koning te zijn. Omdat hij het al bijna was: Jozef.

In de hoofdstukken hiervoor is hij de hoofdpersoon.

Als slaaf verkocht, werd hij de tweede man in Egypte.

Jij bedenkt een geniaal plan om de hongerdood te bestrijden

Hij redt daar niet alleen zijn familie mee, maar heel Egypte en velen uit de landen daaromheen.

Zijn broers hadden zich al voor hem neergebogen.

Als je de zegen leest die Jozef meekrijgt, raak je onder de indruk.

Een zegen van de Almachtige God.

Een zegen van de eeuwige bergen en de eeuwige heuvels.

Voor Jozef, de gewijde (Nazri !) onder zijn broers.

Zo noemt Jakob Jozef.

Maar waarom kreeg hij dan niet de belofte van koninklijk nageslacht?

Hij was al zo ongeveer koning!

Wonderlijke profetie

In zijn brief aan de gemeenteleden in Filippi,

beschrijft Paulus de relatie tussen de inspanningen van mensen en het werk van God (2,12-13). Wat doen wij en wat doet God?
 De gemeenteleden van de kerk in Filippi deden hun uiterste best om de Heer te volgen; er was hun niet gauw wat te veel.
 Paulus is daar heel blij mee. Hij moedigt hen aan daar mee vooral door te gaan.
 Maar hij schrijft erbij.
 Denk er voor jezelf niet teveel van.
 Blijft ontzag houden voor God.
 Hij zorgt ervoor dat jij het wilt
 Hij zorgt ervoor dat je het ook kunt.
 Je hebt alles aan Hem te danken.
 ...

Dat was in de tijd van Paulus zo, maar ook in de tijd van Jakob al.
 En in onze tijd is dat trouwens nog net zo.
 De zegen van Jakob is dan ook een profetie.
 “Ik zal jullie vertellen hoe het jullie in de toekomst zal vergaan.”
 zo begint Jakob zijn zegen.
 En dat maakt het een profetie.
 En dat lees je ook.
 Je leest over de toekomst van de stammen van Israël.
 Misschien had Jakob wel zoveel mogelijk de volgorde van geboorte van zijn zonen aangehouden.
 Dat was belangrijk in die tijd.
 Misschien had Jakob persoonlijk gekozen voor zijn vierde zoon.
 Tenminste dat dacht hij, terwijl die niet zo heel veel anders was als de oudste drie.
 Maar intussen doet Jakob eigenlijk wat de Heer wil.
 Misschien zonder dat zelf echt te beseffen.
 Dat is het profetische.
 De Here zorgt ervoor dat Jakob zijn vierde zoon deze, bijzondere zegen geeft.
 Met al die bijzondere kwaliteiten.
 Misschien waren die nog helemaal niet zo zichtbaar op dat moment, maar de Heer wil die zichtbaar gaan maken bij Juda en zijn nakomelingen.
 Zij zullen dat soort kwaliteiten krijgen van de Heer.
 Zoals David.
 De Here zorgt ervoor dat hij Jozef niet kiest.
 Die had ook alles van de Heer gekregen,
 maar de indruk zou kunnen ontstaan
 dat Jozef door eigen kwaliteiten een voorouder van Jezus wordt.
 En niet omdat de Heer God dat wil.
 Bij Juda zie je veel duidelijker dat de Heer dit nog moet waarmaken in hem.
 Juda is nog niet zoals de Heer Hem wil,
 maar de Heer kiest hem toch.
 Hij zal ervoor zorgen dat Juda het zal willen en dat hij het zal kunnen.
 Of beter: dat een van zijn nakomelingen dat zal willen en kunnen.
 En zo ziet iedereen dat je uit genade bij God mag horen.
 Het is niet zozeer dat je het verdient, maar God wil je gebruiken in zijn plannen.
 Hij zal er dan voor zorgen dat jij het wilt en dat jij het kunt.
 Juda kan alleen maar met God mee te lopen.
 En hij zal een zoon krijgen die ‘de leeuw van Juda’ heet.
 Precies zo is het ook gegaan.

Genade is een principe in Gods Koninkrijk.
 Het gaat er niet om wie je bent (Jozef),
 maar wie je zult zijn (Juda).
 Beter gezegd het gaat erom om wie God je wil maken.

Volg de ster.

Hij zorgt ervoor dat jij het wilt.
Hij zorgt ervoor dat je het zult kunnen.

Dat was in de tijd van Paulus zo,
maar ook in de tijd van Jakob.
En in onze tijd is dat nog net zo.

Steeds kiest God de meest onverwachte mensen uit voor zijn plannen.
Kijk Jezus' stamboom naar eens door,
de meest onwaarschijnlijke mensen staan er in:
Tamar, Rachab en Ruth.

De Heer maakt er wat van.
Mensen die het niet verdienden.
Kinderen in schande geboren in de ogen van mensen.
De Heer ziet het niet zo.
Hij wil met hen aan een nieuwe toekomst werken.
Hij zorgt dat ze het willen, en ook dat ze het kunnen.

Dat doet Hij ook met ons.
Wij zijn in Jezus' stamboom terecht gekomen.
Kinderen van God geworden,
broers en zussen van Jezus

Als je in onze stamboom kijkt,
kom je er allerlei mensen in tegen.
Mensen die het op allerlei manieren niet verdienen,
maar toch genadig welkom zijn bij God.
De kinderen van God zijn allochtonen,
komen uit gebroken huwelijken,
zijn soms als buitenechtelijk kind geboren.
Arm en eenvoudig,
gehandicapt,
de fout in gegaan.
Soms schatrijk en corrupt.
En toch ...als je de Heer Jezus wil volgen.
Neemt Hij je zoals je bent,
net zoals Hij Juda opnam,
en Rachab, Ruth en Tamar en later Saulus.
Als je de Heer Jezus wilt volgen,
maakt Hij er wat van.

In ons verborgen verleden,
in onze stambomen,
zie je dus ook hoe de een na de ander
gedoopt is en verbonden is met Jezus.
Ondanks alles!
Ook in onze stamboom zie je
Jezus aan het werk.

En zo worden wij familie van de leeuw van Juda.
sterren zoals Hij in een donkere omgeving.
Die zoals Hij het licht van Jezus uitstralen,
en de trekken van de leeuw van Juda krijgen.
Koningen zullen zijn, die straks gaan regeren in Gods koninkrijk
Als je met Jezus omgaat, ga je op Hem lijken.

Hoe je weet of je bij Jezus hoort?
Let dan op de Heer Jezus niet op jezelf,
Let op wat de Heer al in je leven gedaan heeft.
En volg zijn ster.
en Hij zal er nog meer van maken.

Amen.

© Wieb Dijksterhuis, 1 december 2019