



# Zoeken...

23 februari  
Van Beekweg 15  
9:30 uur

# 1 Sam. 9, 15v - preek - NGKE - 23-2-2020

*Zoeken... (Samuel 2) - Opdragen Kaylee Schutte*

## **I. Zoeken?**

### *a. Doodgelopen*

Daar sta je dan...

En je vraagt je af hoe je hier gekomen bent.

Ergens ben je de weg kwijtgeraakt en al een hele tijd aan het dwalen.

Nog lang had je de hoop:

'Wacht maar, zo meteen zie ik iets bekends aan de horizon en dan weet ik wel weer waar ik ben!'

Maar intussen wordt het steeds donkerder om je heen  
De omgeving alleen maar vreemder  
en ook onveiliger, want je bent hier onbekend,  
wat zou een ander je niet kunnen aandoen?  
Het wordt trouwens ook steeds onbegaanbaarder.  
Je dacht een pad te volgen.  
Dat meende je te kunnen zien,  
niet heel duidelijk maar toch.  
Maar nu begrijp je dat het helemaal geen pad was.  
En het besef dringt tot je door.:  
'hier kan ik gewoon niet verder'.

...

En nu?

Het is inmiddels behoorlijk donker,  
en dat kleine lampje van je gaat ook niet helpen.

Het helpt je alleen maar om te zien hoe erg je verdwaald bent.  
Er is wel licht aan de horizon maar daar kun je niet komen.  
Je bent op een dood punt aangekomen en je weet niet hoe het verder moet.  
En nu?

*b. Saul (1)*

Saul wist ook niet meer waar hij heen moest.  
Drie dagen zijn ze nu al onderweg.  
Maar van de vermiste ezelingen geen spoor.  
Da's gek want zo hard lopen die beesten toch ook niet.  
Ze lijken wel van de aardbodem verdwenen.  
Dat is meer dan jammer,  
want ezelingen zijn de paardenkrachten van hun bedrijf.

Alleen komt Sauls niet verder in zijn zoektocht,  
eigenlijk wil hij wel weer naar huis.

Maar hij heeft een knecht die vooruitdenkt en vooruitziet.

En zo komen ze bij de 'stad van de ziener' terecht.

'Ziener' dat klinkt ons als een figuur uit een vikingverhaal in de oren.  
een soort magische oerfiguur.

Maar je kunt aan Sauls knecht merken dat het voor hen geen magiër is,  
maar gewoon een dienstverlener die je verder kan helpen.

Omdat hij verder en dieper kan zien dan jij.

### *c. Levenservaring*

De weg kwijt raken,

dat kan je niet alleen gebeuren op een avontuurlijke wandeling in je

voorjaarsvakantie, of op een zoektocht naar je ezellen

maar ook in je leven.

Ergens heb je een stel verkeerde afslagen genomen.

Zo is het begonnen, je weet niet eens precies wanneer.

Je dacht nog een hele tijd:

‘ach het valt wel mee, ik kom wel weer goed terecht.’”

Maar in werkelijkheid raakte je steeds verder van je vertrouwde leven vandaan.

Je bent bij mensen terecht gekomen die je in de grond vreemd voor je zijn.

Ze hebben andere normen en waarden en maken heel andere keuzen.

Je bent in je leven ergens terecht gekomen waar je niet langer ziet hoe het nu verder moet.

Het leven biedt je geen perspectief meer.

En op een bepaald moment kan het zelfs zo donker worden,  
dat je helemaal geen toekomst meer ziet.

Ja je ziet het wel aan de horizon, maar je zou niet weten hoe je er zelf komt.

En daar sta je dan.

Verloren.

*d. Israël (1)*

In die tijd was het volk Israël ook de weg kwijt.  
onderweg met hun Heer kwam het uiteindelijk altijd weer goed.  
Ze zijn hun God onderweg vaker kwijtgeraakt,  
Alleen in het boek Rechters al twaalf keer.  
Maar steeds zoekt God hen weer op  
en dan komt het toch weer goed.  
Maar nu aan het einde van deze 'Rechtersperiode',  
- want Samuel was eigenlijk de laatste rechter-  
lijken ze het vertrouwen in de Heer toch kwijt te zijn.  
Ja Samuël, dát was een goed bestuurder!  
Vanwege zijn goede connecties, zijn band met de Heer.  
Hij had hen voor de dertiende keer gered.

Hij was de onbetwiste 'ziener' in hun midden.

Iemand met oog voor de toekomst.

Vanwege die goede contacten met YHWH.

Maar Samuël is oud en zijn zonen zijn geen goede opvolgers van hem,  
maar een stel corrupte maffiabazen.

En als Samuël er zometeen niet meer is,  
naar wie moeten ze dan?

Wie heeft er zulke goede connecties met de Heer als hij?

Want de Heer sprak met Samuël en met niemand anders.

Wie zal hen, als Samuël er niet meer is, helpen met goede raad,

Wie zal hen aanvoeren tegen hun vijanden?

Hadden ze maar een koning, zoals in hun buurlanden.

Dat is het sentiment in het volk Israël

## **II. Vinden?**



*a. Sterke mannen*

Het is al te menselijk dat je gaat rekenen op mensen die indruk op je maken  
Dat gebeurt in onze tijd nog net zo.

Veel van onze tijdgenoten verwachten het van mannen,  
met sterke verhalen en nog sterkere beloften.

Sterke mannen, noemen we dat, krachtige leiders.

Tenminste die uitstraling hebben ze.

Het hoeft niet eens waar te zijn wat ze zeggen,  
als het het maar waar *klinkt*.

Ik denk dat als we eerlijk zijn hebben we *allemaal* wel van die mensen  
waarvan we veel verwachten.

Onze koning heeft nauwelijks macht,  
maar eigenlijk willen we nog steeds een koning naar wie we op kunnen  
kijken.

Een sterke man.

Al blijkt keer op keer dat medemensen  
-ook die medemensen die echt heel veel kunnen-  
niet zo sterk zijn om dat waar te kunnen maken.  
En zeker teleur gaat stellen:  
Niet alleen de dictators, maar ook de anderen.  
Op termijn stellen zij allemaal teleur.

Sommigen hebben een spoor van verwoesting achter zich gelaten.  
Maar toch is het verlangen naar sterke mannen is gebleven.  
En nu komen er weer nieuwe aan:  
maar ook die zullen op hun beurt weer teleurstellen.  
En kijk je terug in de geschiedenis dan zie je een lange rij sterke mannen en  
vrouwen, die allemaal hebben teleurgesteld.  
Zij zullen ons niet redden en onze wereld ook niet.

Integendeel, ze worden vaak een nieuw probleem waarvan de wereld gered moet worden

*b. Israël (2)*

Ook Israël wil een sterke man, een koning naar wie ze kunnen opkijken.

Dat is een belediging voor de Heer,

Hij heeft steeds voor hen gezorgd.

Hij is na twaalf ongelukken, 13x keer opnieuw begonnen met hen

Samuël maakt zich boos om hun wens.

En dat is te begrijpen: wat is er eigenlijk mis met de Heer als koning?

Maar mensen willen een koning die ze kunnen zien.

God reageert verrassend, Hij geeft eraan toe...: 'stel een koning over Israël aan.'

God beweegt mee in de wens van zijn volk.

### **III. Gevonden zijn**

#### *a. Saul (2)*

Terug naar Saul bij de ingang van de stad, waar we hem achtergelaten hebben.

Nu Saul en zijn knecht eenmaal bij de ziener zijn, gaat er een wereld voor hen open.

Hij had toch echt gedacht dat ze al dagen vruchteloos al het dwalen waren, maar nu blijkt dat ze precies zijn waar ze moeten zijn.

Die ziener - het is de oude Samuël- verwachtte hem al.

De Héér verwachtte hem al.

Het is het net zo als hier op de foto.

Het ziet er misschien al dagen grijs bewolkt uit, maar als de zon als een reuzenvinger door een gat in de wolken schijnt, realiseer je je ineens dat de zon er de hele tijd gewoon was, maar dat jij hem alleen niet kon zien.

Zoals is het ook met Saul

Saul ontdekt ineens dat hij helemaal niet alleen is,  
maar dat de Heer God hem ziet.

Ka méér, hem gezocht en gevonden. heeft.

om de eerste messias van het volk Israël te worden.

Messias betekent 'gezalfde' moet je weten.

En Saul is de eerste gezalfde koning.

Ook nadrukkelijk een koning ónder God.

Dat is anders dan bij de andere volken.,

Hij past in het rijtje van de priesters en de profeten.

Dat merk je ook aan andere dingen.

De dag voor zijn zalving zit hij op de ereplaats aan tafel

en krijgt dát stuk vlees van het offer geserveerd dat normaal voor de  
hogepriester bestemd was.

Hij Saul, uit één van de onbelangrijke families van Israël, uit de kleinste stam.

Stel je voor welke indruk dat op Saul gemaakt heeft?

Gisteren was hij nog de weg kwijt,  
en nu vindt iedereen hem belangrijk.

Samuël vertelt hem van te voren wat er gaat gebeuren:

‘er komen boodschappers naar je toe: die bericht hebben over je ezelinnen;  
je komt mensen tegen die je bedienen met brood; en als je profeten  
ontmoet, ga je met hen profeteren.

Saul je mag je onzeker over jezelf voelen.

Maar je bent door de Heer gekozen  
zijn Geest komt in je wonen.

en hij zal je een ander mens maken.’

Stel je voor hoe Saul zich gevoeld heeft

De regie van zijn leven ligt in Gods hand,  
alles wat hij meemaakt heeft daar mee te maken.  
Alleen zag hij dat niet zo.  
Stel je voor dat jij Saul was!

*b. Wij*

Weet je nog hoe we begonnen?  
bij het gevoel dat je dood loopt in je leven.

Weet je, de God van Saul toen is nu ook onze God!  
En dat terwijl jij soms denkt dat je alleen bent.  
Denkt: dat is een apart van verhaal van Kim, Kaylee  
en van Jan-Tino en Diaan.  
'Waar was God in hun leven?'  
Dat de Heer er intussen wel bij is.

Net zoals toen bij Saul,  
als de zon achter de wolken  
Zelfs al denk je van niet.  
En dat als wij vanmorgen Gods aandacht vragen  
Kaylee aan Hem opdragen.  
Dat dit dan echt iets betekent.  
Dat als je voor God kiest  
God je ziet en Hij jou ook kiest  
om je een ander mens te maken.  
-net zoals -Saul toen-  
Dat krijg je ook van te voren te horen.  
-Net zoals Saul toen-  
in de Bijbel  
Uit dat verhaal dat de Heer ons allemaal verteld,  
begrijpen we dat Saul de eerste messias geweest is van een hele rij



en dat er na die tijd nog een heel aantal messiassen gevolgd zijn (David, Salomo, Hizkia enz), maar die kwamen allemaal tekort.

Na al die messiassen moet er één komen die helemaal geschikt is.

De laatste Messias is ook gekomen: onze Heer Jezus.

Hij is dé Messias, de enige echte

Die Messias maakt alles goed.

En iedereen die bij Hem wil horen.

-ook al die messiassen die er eerder waren-  
komen met Hem toch op hun bestemming uit.

Het maakt niet uit waar je vandaan komt,  
het maakt niet uit of je de weg kwijt bent.

Of dat je tekort komt komt, als mens  
misschien wel 13 keer mis liep en viel,

Hij zet je voor de veertiende keer weer op je benen.

Bij Hem vind je toch toekomst.

Hij maakt ons door zijn Geest ander mensen.

Bij Hem komt je zoektocht ten einde.

Niet langer verloren, wordt je door Hem gevonden.

Bij Hem komen *alle* levensverhalen uiteindelijk goed terecht.

Als je Hem zoekt vindt Hij je,

ook Kim, Kaylee, Jan-Tino en Diaan

iedereen die Hem zoekt, vindt Hij.

net zoals Hij Saul vond en via Saul zo zijn hele volk.

Zo vind Hij ook ons:

eens verloren nu gevonden.

Amen.

© Wieb Dijksterhuis, 23 februari 2020.