

Mat. 2, 1-12 - preek - NGKE - 12-1-2020

Volg de ster (6) - 'Uitnodiging!'

A. Jezus komt voor iedereen

Stel je voor dat je de Heer Jezus niet kende!...

Dat is wat lastig voor te stellen voor mensen die hun hele leven al met God optrekken.

Maar probeer het eens.

Je hebt ooit wel eens van Jezus gehoord, maar verder heb je niet zoveel met Hem.

Van huis uit al niet.

Je bent aan het werk achter je computer.

En in de tekst die voor je staat zie je duidelijk de woorden:

‘Jezus leeft!’

Maar die heb jij helemaal niet geschreven,
je was met heel iets anders bezig.

Je knippert eens met je ogen en kijkt nog eens,
warempel daar staat het weer:

‘Jezus leeft!’

Je zet het scherm uit en weer aan,
maar weer zie je: ‘Jezus leeft.’

Je start je computer opnieuw op:

‘Jezus leeft!’

Beetje bij beetje begin je te vermoeden dat iemand jou wel eens een
boodschap zou kunnen willen geven.

Want steeds weer zie je dezelfde woorden:

‘Jezus leeft’

Maar je kent die Jezus helemaal niet.

Daarom besluit je naar Hem op zoek te gaan om uit te vinden wat deze boodschap kan betekenen.

Filmliefhebbers herkennen hierin misschien iets van het verhaal van de film ‘Close Encounters...’ waarin mensen uit heel de VS het beeld van dezelfde berg voor zich zien.

De een droomt erover, de ander tekent het steeds en derde boetseert. Het wordt een obsessie voor hen.

Na een tijdje kunnen ze aan niets anders meer denken.

En gaan ze op zoek naar die berg.

En daar komt dan een ruimteschip aan met buitenaardse wezens.

Die obsessie was een uitnodiging.

Zoiets moet de magiërs uit het Oosten overkomen zijn.
We weten niet zoveel van ze,
Bijvoorbeeld niet hoeveel het er waren
het waren drie geschenken maar of het drie magiërs waren?
Ook niet of het koningen waren.
Wel weten we dat ze van beroep een soort wetenschappelijke
astrologen waren.
Zij proberen boodschappen in de sterrenhemel te lezen.
Dat was hun werk.
Met die boodschappen dienden zij bijv. de koning van het land.
Die kon hun inzichten voor zijn regering gebruiken.
Op een dag zien zij deze boodschap in de sterren:
'de koning van de Joden is geboren!'
In de tekst staat dat zij 'zijn ster zien opgaan'.

Misschien hebben zij zich ook wel even in de ogen gewreven,
maar ze blijven het maar zien:
die bijzondere ster(rensamenstelling) met die boodschap.
Deze keer is het méér dan dat ze het alleen maar zien.
Ze leveren de boodschap niet af bij hun koning:
‘in Israël is een koningszoon geboren.’
Iets voor buitenlandse zaken om erop te reageren.
Nee, ze raken *zelf* vol van deze boodschap.
Het lijkt wel een obsessie, zo groot dat ze er zelf op uit willen om deze
koning van de Joden te zien.
Dat was nogal een onderneming.
Alleen de afstand af, ’t kan wel duizend km geweest zijn.
Niet alleen willen ze Hem zien,
meer dan dat willen ze Hem te aanbidden (meer dan eerbewijzen in de
NBV).

Zij nemen geschenken mee die veel waard zijn in de wereld van toen:
“Goud, Libanon en Smyrna’ (11)

Goud, wierook en mirre.

Dure geschenken, passend voor een god-koning.

Die obsessie van die magiërs is al raar.

Maar dat nu juist zij die boodschap krijgen is zo mogelijk nog gekker.

Zij zijn *magiërs*.

Dat zijn niet figuren als Victor Mids of Hans Kazan, maar een soort priester-astrologen,

Naast astrologie, beoefenen zie ook de interpretatie van dromen bijv.

Maar dit soort praktijken wil de Heer God helemaal niet.

Mozes waarschuwt het volk er al tegen (Deut. 4, 19)

Maar juist zij krijgen de boodschap over de geboorte van Jezus.

De aankondiging van de geboorte van Jezus is voor astrologen te zien,

Dat is net zoets als dat mensen in een gokhal de boodschap 'Jezus leeft' op hun automaten te zien krijgen.

Die boodschap past helemaal niet in die wereld.

Conclusie

Je kunt er eigenlijk maar één conclusie uit trekken:

de komst van de Messias van Israël is niet alleen belangrijk voor het volk Israël.

Iedereen krijgt een uitnodiging.

God wil iedereen redden:

van Moslim tot Maori,

van Hindoe tot Hongaar,

Republikein & Democraat,

Chinees en christen.

Zelfs de meest onwaarschijnlijke figuren zijn Hem dierbaar.

En Hij komt ze halen waar ze zijn.
Ze zien Hem in hun wereld.
Natuurlijk, God is toch de Heer van de wereld.
Hem vind je niet alleen in de bijbel of in de kerk maar overal.

Hoe ie dat eigenlijk voor jou?
Kom jij de Heer ook wel eens buiten de bijbel of buiten de kerk tegen?
Of merk je daar nooit iets van Hem.

B. Maar niet iedereen ziet de boodschap

Misschien dacht je: 'ik merk eigenlijk nooit iets van de Heer.'
Dat kan gemakkelijk in ons land.
Een dag in Amsterdam zijn, zonder iets van God te merken.
Van vroeger zie je de gebouwen nog wel staan, maar God in deze tijd?
Eigenlijk gaat dat wel voor heel Nederland op.
Hier en daar struikel je over een kerk,

maar die is soms ook niet meer dan een herinnering aan vroeger.
Hoe kan dat dan als God overal is?
Waarom zie je Hem dan niet overal?
Misschien zou je ook wel zo'n bijzondere ster in de lucht willen zien?
Iets extra's.

In Jeruzalem was ook geen feeststemming, toen de magiërs er eindelijk aankwamen.

Ze gingen maar eens rondvragen naar die pasgeboren koning.

Het nieuws gaat als een lopend vuurtje door de stad en...

niemand is blij met het bericht.

Iedereen schrikt zich naar.

Koning Herodus, want hij heeft eigenlijk geen recht op de troon.

Daarom is hij die troon steeds aan het verdedigen, tegen echte en vermeende bedreigingen.

Hij is werkelijk waanzinnig wantrouwend.

Bij het minste vermoeden vermoord hij iedereen die hem maar als een bedreiging voorkomt: zelfs zijn eigen vrouw en pas nog zijn eigen kinderen.

De burgers van Jeruzalem zijn doodsbenauwd voor hun wantrouwende heerser.

Wat hij nu weer zal doen als hij dit bericht hoort, wie zal het zeggen!

In Jeruzalem is men trouwens goed geïnformeerd over die koning van de Joden.

Hogepriesters en schriftgeleerden kunnen desgevraagd precies vertellen waar hij is. Vanuit de profetie van Micha: in Bethlehem.

Maar niemand is blij, iedereen is bang.

Vreemder nog:

niemand reist mee naar Bethlehem,

al zien zij de ster (door de magiërs) met ondertiteling (uit Micha).

Maar ze gaan niet mee.

Alleen Herodes verbindt zich met een sluwe list aan deze expeditie.

Je vraagt je af: was dan niemand in Jeruzalem alleen maar nieuwsgierig wat daar in Bethlehem te zien zou zijn?

Niemand!

Zat er dan ook niemand op de Messias te wachten?

Die waren er wel, maar die gaan ook niet mee.

De meesten zijn kennelijk meer bang dan blij.

En de magiërs?

Zijn die ontduchard na zo'n afwerende reactie in Jeruzalem.

Als ze dat al zijn, dan is het maar even.

Want 9 km verderop in Bethlehem zijn ze alweer uitzinnig blij

Als ze op een wonderlijke manier die ster boven de geboorteplaats van Jezus zien staan.

En dan gaan ze binnen om Hem te aanbidden.

Hoe kan dit?

Waarom reageren mensen die op de Messias zitten te wachten niet, en zijn mensen die hem tot voor kort helemaal niet kenden onder de indruk, ja zelfs uitzinnig blij?

Waarom nemen zij uiterst luxe geschenken voor hem mee en willen ze hem aanbidden, nog voordat ze Hem gezien hebben en blijft Jeruzalem angstig thuis?

Hoe vaak gebeurt het nu dat er reizigers uit een ver land komen die naar de geboorte van de Messias vragen.

Dat is toch op zijn minst een wake-up call voor Jeruzalem?

Van een afstandje is het onbegrijpelijk

En toch zou het ons bekend voor moeten komen.

Heb je een tijd onder de bijzondere sterrenhemel gestaan,
ben je diep onder de indruk van Gods grootheid,
staat er ander naast je die er niets anders dan lege ruimte in ziet.
Groots, ja! Maar God, neuh!
Het hangt er maar van af of je er voor open staat.

Zou het kunnen zijn dat als je de Heer niet verwacht,
dat je Hem ook niet ziet.
Zelfs al is Hij vlakbij?
Zoals in Jeruzalem toen, de Messias was maar 9 km verderop geboren.

‘Ik merk nooit iets van God in de kerk’, zegt de één
terwijl de ander diep geraakt is.
Kun je zo gewend raken aan de boodschap van God,
dat je er niets bijzonders meer aan vindt?

Liever iets anders gaat doen.
Dat het nu wel weet.
Omdat je er niet meer voor open staat.
En dus 'merk je nooit iets van God in de kerk'
Al hebben we om de Geest gebeden
gaat het de hele tijd over Hem,
zingen we, bidden we.

Het kan goed zijn dat wij die God hebben leren kennen,
niet meer kunnen zien hoe rijk we zijn.

Laten we eens terug gaan Amsterdam.
Daar merk je niets van God zei ik net.
Thomas van der Deijl studeert daar nu anderhalf jaar.
als christen tussen heel veel niet christenen.

Ik hoorde daar deze week een mooi verhaal over van Emma.

Voor Thomas is het ergens ook heel gewoon om christen te zijn.
Daar zal hij niet zomaar een heel verhaal over vertellen in Amsterdam.

Maar als ze het er dan toch over krijgen
vinden zijn medestudenten dat geloof toch bijzonder.

Tegenwoordig weten die daar echt niets meer van.

Ze hebben daar niet direct afkeer van of zo,

Integendeel: ze vinden alles bijzonder:

- bijv. de gemeente: dat je samen optrekt met een aantal mensen die eigenlijk helemaal geen familie of vrienden van je zijn.
- dat je met sommige gesprekken over je geloof kun voeren in een club.
- dat het in de Bijbel over God en je geloof gaat. En dan je daar dan regelmatig in leest.

Toen ze er achter kwamen dat Thomas daar ook niet altijd aan toe kwam, maakten zij een rooster voor hem.

Kon hij het hun weer vertellen.

- Dat geloof een rol speelt in de keuze's die je maakt in leven.
Dat je daar houvast aan hebt
- En dat er toen hij belijdenis deed allerlei mensen speciaal voor hem naar de kerk toekwamen.

Zie je het net als voor die magiërs toen,
ziet het leven met de Heer er voor hen heel bijzonder uit.

Ik stel me zo voor dat ze het ook bijzonder vinden dat wij regelmatig samen zingen.

't Zal wel een soort karaoke zijn in hun ogen.

Maar het bijzonderste is dat wij bij iets groots betrokken zijn.
Iets groots dat tot in het heelal te zien is.
We hebben een uitnodiging van God zelf.
Dat zien anderen soms beter dan wij.
God heeft invloed over heel de wereld en kan ook mensen naar zich
toetrekken die Hem helemaal niet kennen.
En als het moet komt Hij hun wereld binnen:
die van hun werk, hun studie, hun vriendenkring, de sterrenhemel die
zij zo bijzonder vinden.
Dat deed hij bij de magiërs,
Broers en zussen het is heel bijzonder dat God naar ons mensen om
kijkt.
Zo dicht bij ons wil zijn, dat je eraan gewend raakt.
Het gewoon gaat vinden.
Ja er zelfs afgestompt van kunt raken.

Een kick nodig hebt om het weer te kunnen ervaren
Realiseer je dat je er soms opnieuw voor open moet gaan staan om het
weer te zien en te ervaren.
(Voor 50 % ligt dat aan jezelf!)

Je kunt rustig met je Heer aankomen.
ook buiten de Bijbel en buiten de kerk.
Op school, bij je medestudenten, op de sportclub, op je werk.
want daar is Hij ook Heer
En als jij iets over Hem verteld, dan ben je niet alleen.
Hij is daar al.
Je maakt Hem alleen maar zichtbaar voor anderen.

Conclusie

Je hebt een uitnodiging,

kom zoek de Heer
laat je door Hem redden,
aanbidt Hem,
leef met Hem
en wees zelf ook weer een uitnodiging voor iedereen
Sta op en schitter,
zoals die ster ooit in de ogen van de magiërs schitterende.
Jezus leeft!

Amen.

© Wieb Dijksterhuis, 11 januari 2020.