

2 Kon 22 & 23 - preek - NGKE - 22-12-19

Volg de ster (4): Josia

Dagdroom

Deze week zat ik voor me uit te staren en kwam ik in een dagdroom terecht.

Op zondagmorgen ging ik naar onze kerk.

Bij de deur bood iemand me een staatslot aan.

‘Vind je geluk!’, zei hij me met een stralende glimlach.

Binnen zag ik rechts naast de deur een tafeltje met daarop een boeddhabeeld en daarvoor brandde wierook.

Op het bord links viel het meest de grote poster van het ‘Tantra-centrum’ op.

Het beloofde een ware bevrijding te zijn.

Boven de kerkenraadskamer hing een bord: 'gebedsruimte'.

Links stond een kastje waar je je schoenen kon achterlaten.

Binnenin lagen gebedskleden en was nauwkeurig aangegeven in welke richting Mekka ligt.

Op tafel lag een inschrijflijsjt voor een workshop Sjamanisme van sjamaan Miranda. Je kunt haar bezoeken in het Kerkelijke Centrum op de woensdagavond.

Bij de crèche hangt een bord: 'Transcendente meditatie'.

Binnen zie ik op de beamer dat ik na de dienst bij een handlezeres terecht kan.

Het loket is al open: ik kan naast de koffie en de koekjes de vitrines met helende stenen zien staan.

Het wordt vast een goede zondag:
vol met geloof voor iedereen wat wils.

...

Ik hoop dat je denkt: 'dat is een idiote dagdroom.'

Jazeker!

Er zou iets grondig mis zijn als dit echt zo zou zijn.

En toch, je kunt iets zo gek nog niet bedenken
of het is ooit echt gebeurd.

Want deze dagdroom is gebaseerd op echte gebeurtenissen.

Zo kwam ik er ook op, tijdens het lezen van de Bijbel.

Niet in één of andere uithoek in de wereld,
maar gewoon in het land Israël.

600 voor Christus tijdens de regeringsperiode van koning Josia.

Juda ooit

In 2 Kon 23 kun je lezen dat koning Josia vanuit de heiligste plek voor
het volk Israël,
de tempel in Jeruzalem,

voorwerpen weg laat halen die gewijd zijn aan de vruchtbaarheidsgod Baäl en de moedergodin Asjera.

En waren ook rituele voorwerpen die dienden voor verering van de zon en de maan en de sterren.

In de tempel van de Heer stond zelfs een zogenaamde Asjerapaal.

Er werd daar geofferd aan de Here maar ook aan Baäl en de zon en de maan en de sterren.

En er waren ruimtes op het tempelsterrein waar je terecht kon voor prostitutie: bij vrouwen en bij mannen.

Dat paste prima bij de vruchtbaarheidscultus rondom Baäl.

In het hele land werd er aan allerlei goden geofferd.

In het Hinnomdal -Jezus noemt het Gehenna-, beneden aan de voet van de tempel, werden zelfs kinderen geofferd ... aan de god Moloch.

De tempel van de Heer was het religieuze centrum van het land, jawel.

Het religieuze centrum van vele geloven, voor elk wat wils.

Zie je, je kunt het zo gek niet bedenken of het is ooit echt gebeurd.
Alleen zou je niet denken dat het in Israël ooit zo erg was.

Josia

Hoe kan dit ?

Dit is toch Gods volk?

Je ziet dat ook Gods volk de weg hélemaal, ja totaal kwijt kan raken.

Je herkent het niet eens meer als het volk van God.

Kinderoffers, tsjonge, dan ben je ver bij God vandaan.

Maar Josia was toch een koning die de weg van David ging (22,2)?

Hij heeft God lief en wil hem volgen.

En dan toch dit?

Hoe kan dat!

Omdat zelfs de gelovige koning Josia blind voor Gods weg was.

Hij wilde weg van zijn voorvader David volgen,
maar hij kende die weg eigenlijk helemaal niet goed
Zijn grootvader en vader volgden de Heer niet, van hen had hij het niet
kunnen leren.

Meer dan dat, aan het begin van zijn regeringsperiode was de Torah
zoek.

Pas toen die na 18 jaar bij de restauratie van de tempel teruggevonden
werd

en pas toen dat wetboek voor het eerst aan hem voorgelezen was
kon koning Josia zien wat er werkelijk aan de hand was in Israël.

Eerder niet.

Zelfs een gelovige koning als Josia kon eigenlijk niet weten wat de Here
wilde.

Niet alleen dat: hij was zich zelfs onbewust van wat fout was.

Achttien jaar lang accepteerde hij de toestand als redelijk normaal.

Zo, dat kan dus.

Niet alleen gevangen zitten in zonde: fout zitten tegenover God.

Je weet dat je fout ziet tegenover God, maar je komt er niet zomaar los van.

Maar nog erger: niet eens in de gaten hebben dat je fout zit.

Als dit tot koning Josia doordringt, is hij er kapot van.

Hij realiseert zich onmiddellijk dat de Here wel woedend moet zijn.

‘Onze voorouders hebben zich niet gehouden aan de wet van de Here’ en hebben het ook niet doorgegeven aan hun kinderen zeg ik erachter aan. Hoe belangrijk (voor)ouders zijn.

Dagdroom 2

Zou dit ons ook kunt gebeuren?

Dat je fout zit, maar dat je dat eigenlijk helemaal niet bewust bent.

‘Nou, Israël was de Tora helemaal kwijt,

maar wij hebben de bijbel nog',
zeg je dan,
Maar je kunt de bijbel ook nog op een andere manier kwijt zijn.
Hij ligt bij ieder van ons wel thuis,
en toch kennen we hem niet meer echt.
We lezen er niet meer echt in.
Dat zou nog erger zijn: we denken dat we de bijbel nog hebben,
maar in feite zijn we hem kwijt,
want hij functioneert niet omdat we hem niet meer kennen.
en dat geven we dus ook niet door aan onze kinderen,
Maar dan zouden we dus ook niet zien waarmee we bezig zijn in ons
leven.
Misschien combineren we dan ook wel dingen die helemaal niet te
combineren zijn?

Zoeken we ons geluk bij God en bij een staatslot.
Delen we ons leven op tussen God en andere dingen,
waarbij de plek die we voor God hebben steeds kleiner wordt.
Zijn we heel religieus in onze liederen en onze rituelen.
bidden we om wonderen van God,
maar willen we dat wonder eigenlijk voor onszelf.
Geloven we in de eeuwigheid,
maar klampen we ons vast aan ons tijdelijke leven.
Daar ligt ons hart daarin steken we ons geld en onze tijd,
daaraan gaat het meeste van onze energie op.
Het gaat eigenlijk niet zo over de Heer en onze naaste,
maar meer over onszelf.
We willen God voor onszelf.
Misschien omdat we ook blind zijn,

we hebben wel een bijbel maar de inhoud speelt toch niet zo'n grote rol in ons leven.

Da's is anders dan die dagdroom van zonet,
en toch net zo erg.

Want we denken dat we God dienen,
maar raken Hem in feite steeds meer kwijt.

Alleen dat merken we niet zo,
want daar zijn we ons onbewust van.
Veel geloof voor elk wat wils.

Josia & Jezus

Griezelig hoor, dat Gods mensen God helemaal kunnen kwijtraken.

Je denkt dat je in geloof leeft maar in werkelijkheid...

Maar God laat zijn volk niet zomaar los.

Ook in deze geschiedenis zie je Gods genade en gunst stralen.

Hij laat de ster van Josia schijnen.

Alleen al dat Josia gelooft zonder de Heer echt te kennen.
In zijn stuk van de stamboom is hij een Godgegeven uitzondering.
Mannasse - Amon - **Josia** - Jojakim en Jojachim
God laat zijn volk nooit helemaal los.
hij geeft ze midden in die ongelovige tak aan de stamboom een
gelovige koning.
En die geeft ons ons een idee wat geloven betekent.
Hij was er kapot van toen de inhoud van de Tora tot hem doordrong.
Je ziet het aan zijn gescheurde kleren.
Dat diepe berouw is het waarmerk van zijn geloof.
Hij toont zijn diepe ontzag voor God.
Daaraan zie je dat het echt is.
Ook als de Heer God hem gerustgesteld:
'er komt straf, maar jij zult het niet meer meemaken'
Dan leunt hij niet opgelucht achterover en laat het maar zo,

-Hij hoeft voor zichzelf immers niet meer bang te zijn-
maar dan pas komt hij echt in actie:
te beginnen met de tempel gaan alle afgoden eruit,
worden alle offerhoogtes geruimd en alle afgodsrituelen gestopt.
En in plaats daarvan leest hij zijn volk de Torah voor,
vernieuwt hij het verbond met God,
en viert hij het met het volk het Pesachfeest zoals sinds de tijd van de
rechters niet gebeurt was.
Daarin stijgt zijn ster zelfs boven die van zijn voorvader David uit.
Daaraan zie je ook dat het met het volk van God nooit helemaal goed is.
Maar ook dat de Heer God zijn volk niet zomaar laat wegdwalen.
Altijd weer mensen stuurt als sterren in het donker,
waarop ze zich kunnen oriënteren.
De ster van Josia straalt helder.

En het licht van Josia onthult nog meer.

Nl. dat genade niet goedkoop is.

Josia voelt niet alleen berouw,
diep en oprecht.

Het berouw waarop de Here reageert
de Here stelt zijn straf uit, zodat koning Josia het niet heeft mee te
maken.

Maar Josia toont ook berouw
zijn berouw brengt hem tot daden van geloof.
In dit alles lijkt hij op zijn verre nakomeling Jezus.

Jezus

Niet geloven voor elk wat wils,
maar genade die niet goedkoop is.
Dat is de boodschap van deze preek,
Niet goedkoop voor God.

De Heer Jezus moet het voor ons voor de deuren van de hel wegslepen.
Maar door de Heer Jezus wordt de straf niet alleen uitgesteld,
maar gedragen voor ons ons!
Da's meer dan Josia kreeg.
Zie je het de Heer geeft ons niet zomaar op,
ook niet als wij het naar maken.
Hij laat ons zijn Woord na (de Bijbel)
en stuurt steeds weer mensen die ons eraan herinneren.
Dat kost Hem alles en ons niets.
Genade voor ons maar niet goedkoop.
Wij en hoeven wij niet zelf te doen.
Dat krijgen we gratis van hem: genade.
Maar hij vraagt ons wel mee te gaan in het avontuur.
Met heel ons hart, met heel onze ziel en al onze kracht (23,25),
zoals koning Josia.

Herken je het?

Het is het Sjema: het grote gebod.

Heb de Heer lief met heel je hart, heel ziel, heel je verstand en al je kracht.

De Heer geeft voor jouw zijn leven

en nu vraagt Hij jouw leven voor Hem

heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en al je kracht.

Volg de ster, broers en zussen.

Ga mee in het avontuur met de Heer Jezus.

Hij wil ons nieuwe mensen maken, koningen zoals Juda.

Hij wil dat wij zijn genadige gunst gaan weerspiegelen in onze dienst, zoals Ruth & Boaz en Obed.

Hij wil met ons zijn huis bouwen zoals met David.

Hij komt ons leven niet alleen als verlosser binnen,

maar ook als vernieuwer zoals Josia.

Door Jezus ben je niet alleen als schipbreukeling gered,
maar ook als scheepsbouwers aan het werk gezet.

In het licht van die ster zie je pas echt een
een droom van een avontuur zichtbaar worden.

Droom

Ik zag het Koninkrijk van de hemel,
en daarin vriendelijke, eenvoudige, mensen
mensen die troost gevonden hebben voor vroeger verdriet,
het land is in handen van milde mensen die ruimte maken voor iedereen
Ik zie er vrijheidsstrijders die er vrede gevonden hebben.
Het medeleven is er algemeen
en oprechte mensen leven er met God.
Vrede is er milde vrede, voor de kinderen van God.

Allen die vroeger vervolgd werden hebben er toevlucht gevonden.
Gods naam ligt er vanzelfsprekend op ieders lippen,
niemand verhinderd dat.
Je ziet er God en zijn kinderen,
Volmaakt zoals de Vader volmaakt is.
Een droom van een Koninkrijk.

Amen