

‘Volg de ster!’

Juda



Praatplan: 'Juda' - 1-12-2019

Gen. 49: 8-12/Filip. 2: 12-15

Lees met elkaar Genesis 49: 1-28, de zegen van Jakob voor al zijn zonen. Je zou elkaar kunnen afwisselen bij het lezen van dit gedeelte.

1. Om erin te komen. Jakob vergelijkt zijn zonen met dieren en planten. O.m. een leeuw, een slang, wolf en een wijnstok komen voorbij. Welk dier of welke plant typeert jou als je er zo over nadenkt. Herkennen de anderen dat?
2. Hoever gaat, denk je, het christelijke geloof in je stamboom terug? Welke kerkelijke achtergrond hadden je voorouders? Wat weet je ervan en kun je elkaar erover vertellen.
3. Vind je de term 'leeuw van Juda' passen bij het beeld dat jij van de Heer Jezus hebt?
4. Voel je jezelf een onderdeel van de stamboom van de Heer Jezus? Waarom niet? Waarom wel?
5. "Hij zorgt ervoor dat jij het wilt, Hij zorgt ervoor dat je het ook kunt." is een vrije vertaling van Filip. 2:13. Herken je dat in je eigen leven?
6. Kun jij jezelf voorstellen dat je als kind van God bent voorbestemd voor het koningschap? Bereid je jezelf op die toekomst voor? Is de adventsperiode voor jou een periode waarin je je op terugkomst van de Heer Jezus richt?
7. 'Schitteren als sterren aan de hemel op een donkere plaats' (Filip. 2: 15), hoe is dat zichtbaar in jouw leven?

Sluit de bijeenkomst met een gezamenlijk gebed af.

Zijn er vragen overgebleven? Laat het weten! Als het vragen opgeroepen heeft eveneens! Stuur dan even een berichtje aan w.dijksterhuis@gmail.com.