

1 Kor. 14, 26-33 - preek - NGKE - 18-3-2018



God in ons midden: 7. 'Profetie?'

Wie heeft hier zijn laptopcamera afgeplakt?

Ja logisch, zonder dat je het in de gaten hebt kan iemand je bekijken.



Twee weken geleden staarden deze 'kijkers' me aan.
Op een station in Berlijn.

'Iedere samenleving heeft zo z'n eigen boemannen', dacht ik toen.

Wil je in Berlijn iemand waarschuwen voor ongevraagd meekijken,

dan herinner je de mensen aan het verleden 'voor de val van de muur', de DDR.

Toen de Stasi iedereen in de gaten hield.

Dat zo'n waarschuwing ook nu -in 2018- op zijn plaats is, maakt direct weer duidelijk in wat voor wereld we leven.

Niet in een veilige wereld.

Je moet altijd rekening houden met verkeerde bedoelingen.

Maar omgekeerd gebeurt ook:

er zijn niet alleen mensen die op informatie van je uit zijn,

er zijn er ook die je -precies omgekeerd- proberen te beïnvloeden.

God in ons midden: 7. 'Profetie?'

Ze voeren je met valse informatie om je in verwarring te brengen.
 Want sommigen hebben belang bij de chaos die er dan kan ontstaan.
 Die kan grote gevolgen hebben.
 Men vermoedt dat dit soort beïnvloeding resultaat heeft gehad bij de laatste presidentsverkiezingen in de VS.
 Ik las gisteren in de krant dat in Mexico nu net zoiets speelt.
 Dit gaat niet alleen over beweringen in een politiek spel.
 Dit zijn regelrechte nepnieuws-aanvallen.
 De Europese Unie neemt dit zo serieus,
 dat er tegenwoordig ‘een Europese waakhond tegen Nepnieuws’ is.
 Met Nepnieuws kun je tegenwoordig maar beter rekening mee houden.
 En dat doen we dan ook.
 Dat is de wereld waarin we leven.

Je kunt je er natuurlijk ook niets van aantrekken,
 maar ja dan ben je een kwetsbare prooi voor beïnvloeding.
 Daar moet je je goed bewust van zijn.

Maar ook als je er wel aléрт op bent,
 is het nog niet zo eenvoudig je tegen verkeerde informatie te beschermen.
 Zoals met je laptop-camera kun je het niet aanpakken.
 Eenvoudig afplakken en klaar ben je.
 Jezelf afsluiten voor informatie is geen oplossing.
 Da’s net zoiets als nooit meer autorijden om geen auto-ongeluk te veroorzaken.
 De kans is dan een stuk kleiner, maar je komt ook niet meer vooruit.
 Dat middel is erger dan de kwaal.
 Informatie heb je toch ook nodig.
 Het is daarom belangrijk dat je leert onderscheiden tussen waar en vals,
 tussen betrouwbaar en fake.
 In zo’n wereld leven we!
 Daar moet je je goed van bewust zijn.

Dat is binnen de kerk, ik bedoel binnen Christus’ gemeente- ook zo.
 In het kader van het jaarthema ‘God in ons midden’ hebben we het nu zes keer over over allerlei aspecten van bijbellezen gehad. Dé manier waarop God ons aanspreekt.
 Maar je kunt je afvragen of dat de enige manier is waarop God tot ons spreekt.
 Op dit moment denken veel christenen van niet.
 Tegenwoordig hebben we het binnen onze kerken,
 weer meer dan eerder over profetische boodschappen.
 D.w.z. ‘(rechtstreekse) boodschappen van God voor ons in deze tijd’.
 We houden er weer rekening mee dat God ook anders een boodschap kan geven.
 Een profetie via een droom, een stem, een teken, een tekst zelfs.
 Vooral ministry, een gebed waarin je intensief luistert naar een mogelijke boodschap van God, is de laatste tijd sterk opgekomen.
 Je zou kunnen zeggen, wat algemeen gesproken: in de kerk houden we we weer meer rekening met persoonlijke boodschappen van God naast de bijbel.

Alleen, ook in de kerk, onder christenen, kun je de vraag stellen:
 ‘Hoe weten we dat deze profetieën van de Heer komen?’

Mijn stelling is deze zondag:

Ook in profetieën moeten we leren onderscheiden tussen waar en vals.

Daarmee zeg ik ja en nee tegelijk:
Ja, is er ook nu nog sprake van profetie
Nee, niet alles wat mooi klinkt komt van Christus.

Profetie

Sommigen van jullie zullen gedacht hebben:
'tegenwoordig is er weer sprake van profetie?, hoe bedoel je?'
Dat is toch altijd zo geweest!
Nou, in de kerk waarin ik opgroeide, was profetie echt verleden tijd.
D.w.z. het ging daar alleen over de bijbelse profeten en hun profetieën.
Maar niemand rekende nog met nieuwe profetische boodschappen.
Dat was nog zo in de jaren zestig, zeventig en ook nog wel in de tachtiger jaren.
Voor mij duurde die periode denk ik nog wat langer.
Ik kom uit een kleine dorpsgemeente en daar kregen dat soort 'fratsen' geen kans.
We hoorden van christenen die zich wel met profetieën bezighielden,
maar die vonden we heel exotisch.
En ook wel onbetrouwbaar.
Dat leefde vrij breed binnen de protestantse kerken.
En daar zat ook een gedachte achter.
De bijzondere gaven van de Geest zijn iets van de vroeg-christelijke kerk.
Spreken in tongen, profetie, genezing van zieken onder handoplegging, uitdrijving van boze geesten, waren een understreping van de doorbraak van de Heilige Geest vlak na Pinksteren.
Maar na die tijd, wanneer de vroeg-christelijke gemeente vorm heeft gekregen,
zeker wanneer de canon (de bijbel) is vastgesteld, zijn ze niet meer nodig.
Ergens in de tweede eeuw wordt er 'van Hogerhand' een streep gezet.
'Streeptheologie' heette dat dan.
Je kunt het bij de reformator Calvijn terugvinden.
Alleen daar is geen enkel bijbels bewijs voor, dat bijv. profetie gestopt zou zijn. Integendeel.
Dat lees je ook in het hele Nieuwe Testament.
Het is niet zo dat na het OT, de profeten afgedaan hebben.
Het karakter van profetie verandert iets.
Veel minder lange profetieën.
Maar overal in het NT van de evangelieën tot Openbaring,
lees je over profetieën.
Over Zacharias en Hanna, via Petrus, Agabus, de dochters van Fillippus tot Johannes grote profetie die wij Openbaring noemen.
Profetie is gewoon nooit gestopt.
Paulus moedigt de gemeente van Korinte zelfs aan profetie na te streven (1 CO. 14,1) en legt ze uit hoe ze in de gemeente met deze profetieën moeten omgaan.
De tekst die wij gelezen hebben.

Ja er is sprake van profetie.
Dat zijn niet zo zeer voorspellende boodschappen.
Zo kennen we ze uit het OT toch ook wel vaak.
Maar eerder onthullende boodschappen.
Petrus ontmaskert het bedrog van Ananias.
Dietrich Bonhoeffer ontmaskerde het onrecht van de Jodenvervolgning ook door Duitse kerken onder de Nazi's toen hij in 1933 openlijk uitsprak: "Jezus is een Jood".
dr. Martin Luther King ontmaskerde het onrecht van het racisme in zijn toespraak: 'I've a dream', alle mensen zijn gelijk geschapen.
Profetieën zijn niet altijd nieuwe boodschappen, maar soms ook al lang bekende bijbelse inzichten onthullend toegepast op gebeurtenissen in een bepaalde tijd.
En dan krijgt het iets profetisch, het is alsof God zelf spreekt.

En zoals Paulus in een droom -een andere vorm van profetie- richting kreeg om naar Macedonië over te steken: 'Steek over en help ons', zo kreeg een jongeman ooit de opmerking van een eenvoudige ouderling: 'We denken dat je er eens over na moeten denken dominee te worden.' Dat is wel het laatste waar die jongen toen aan dacht. Toch werd hij later dominee. Hoe had die ouderling dat geweten. Hij dacht er later nog vaak aan terug.

En ik fietste eens langs het huis van gemeenteleden en kreeg het gevoel dat ik aan moest bellen - niet duidelijk heel vaag- maar trof toen wel een gemeentelid in tranen aan die me net nodig had. O ja, profetie in allerlei soorten en maten is er nog steeds. Ik geloof oprecht dat we onszelf tekort doen als we daar geen rekening mee houden.

Dat is mijn eerste oproep aan jullie:

Hou rekening met profetie!

Onderscheiden tussen waar en vals

Maar ik wel er een tweede op laten volgen.

Wees je bewust dat er ook binnen de christelijke kerk sprake is van een oorlogssituatie.

Ook als het om profetie gaat.

De machten die invloed hebben binnen de wereldpolitiek, hebben ook invloed binnen de kerk van Christus.

"Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. (Eph. 6:12 NBV)"

Als je in het Nieuwe Testament leest valt niet alleen op dat het overal over profetie gaat, maar ook dat er overal gewaarschuwd wordt tegen valse profeten.

De Heer Jezus waarschuwt meerdere keren voor valse profeten (Mat. 7,21; 24,11). Hij profeteert zelfs dat er velen zullen komen. Hij noemt ze 'wolven in schaapskleren'.

Ze zien er dus best betrouwbaar uit, maar hebben toch totaal foute bedoelingen.

De apostelen hebben dat ook zo ervaren.

Ze kwamen ze tegen: in Pafos een havenplaats op Cyprus bijv.

'BarJesus' heette hij, 'zoon van Jezus'.

Dat klonk heel betrouwbaar.

Hij was het niet en hij wordt ontmaskerd (Han. 13,6).

Petrus waarschuwt ervoor in zijn brief (2 Pet 2,1).

Voor valse profeten en dwaalleraren die 'verwoestende ideeën de wereld in helpen'.

En Johannes roept op altijd te onderzoeken of een geest van God komt, 'want', schrijft hij, 'er zijn veel valse profeten op de wereld verschenen.'

Zie je het, ook als het om profetie gaat, moet je onderscheiden tussen echt en nep.

Dat is van levensbelang.

Misleidende ideeën kunnen een verwoestende invloed hebben.

Dat is mijn tweede oproep aan jullie:

het is belangrijk dat je leert onderscheiden tussen waar en vals, tussen betrouwbaar en fake.

In zo'n wereld leven we nu nog!

Daar moet je je goed van bewust zijn.

Onderscheiden

Niet zomaar meegaan met profetische boodschappen dus, maar goed toetsen.

Ik hoorde ooit van de leider van een combo,

die verandering van de muzikale begeleiding in een gemeente bepleitte. Hij duldde eigenlijk geen tegenspraak, omdat hij een profetie had gehad. Dat is een mild voorbeeld.

Er zijn verwoestender ideeën:

‘de zwarten zullen de witten dienen, dat is vloek van Cham.’

Die gedachte heeft verschrikkelijke gevolgen gekregen in eeuwenlange slavernij.

Niet elke boodschap komt van God, daarom moet je onderscheiden.

Allerlei kwade machten spreken mee en ook ons eigen hart is niet zuiver, er is immers geen mens rechtvaardig.

Voor je het weet zeg je iets dat je zelf wel graag wilt.

Dus is het onze opdracht onze profetieën door de anderen te laten toetsen.

Paulus geeft ons een aantal aanwijzingen:

1. *Een profeet is een dienaar van de gemeente.* Het wordt duidelijk dat een profeet niet mag heersen over de anderen, er worden regels aan het profeteren gesteld. Als ze in de dienst profeteren:

- spreek om beurten, werk elkaar niet tegen

- profeteer beperkt in een dienst: hooguit drie

- spreek puntig (dan krijgen de anderen ook ruimte)

- voorkom wanorde. Chaotische taferelen zijn geen kenmerk van de Geest, zoals sommigen denken. Is het spontaan en onvoorbereid is, is het van de Geest.

Ik denk dat de Geest onze vermogens nl. nooit zal uitschakelen, maar altijd mee inschakelen. Hij maakt gebruik van wat Hij je gaf: je talenten.

- laat er harmonie zijn (vrede)

2. *Profetieën zijn aan de hele gemeente gegeven.* D.w.z. één persoon ontvangt een profetie, de rest van de gemeente, ‘de anderen’ beoordeelt die. (14,29)

Een profeet/profetes kan daarom ook nooit gehoorzaamheid eisen.

3. *Die toets gaat a.d.h.v. de regel: ‘wordt de gemeente hiermee opgebouwd.’* (14, 26)

- klopt het met de bijbelse boodschap? de Geest zal zichzelf niet tegenspreken.

- is het goed voor gemeente? Is het een bedreiging voor de eenheid? Of is het een bedreiging voor eerlijkheid en waarheid.

Bijv. als ouderlingen hun zin doordrukken omdat zij ‘de leiding hebben gekregen’.

Dit vraagt heel precies afwegen.

- is het een onafhankelijke boodschap?

een dominee die zich beroept op zijn roeping door God om maar niet naar kritiek te hoeven luisteren, geeft te denken.

- is het een wijze boodschap?

Sommige gemeenteleden willen iets heel graag, en zeggen dan soms dat ze denken dat ze een roeping van God hebben.

Om organist te zijn, te mogen zingen enz. Terwijl iedereen aanvoelt dat ze die gave niet hebben. NB een roeping door God zal altijd door anderen herkend worden.

Tot slot, dat boodschap opbouwend klinkt en als positief bemoedigend en troostend ervaren wordt, betekent op zich nog niet dat die van God komt.

God staat soms ook tegenover je...

Je kunt met fijne boodschappen mensen ook bevestigen in het verkeerde.

Al heel lang geleden leerde het volk van God deze regel.
*Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet,
want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.* (Exod. 20:7 NBV)
Koppel Gods naam niet zomaar aan een boodschap,
wees zeker van wat je zegt als je iets een profetie noemt.
Besef je beperking, wees je bewust van vijandelijke invloed.
Laat het toetsen door de volle breedte van de gemeente.
Wees dus voorzichtig en vol ontzag voor God.

Ja, profetie is iets prachtigs. En als je er getuige van bent kan het je leven verdiepen en verrijken
en hechter verbinden aan de bedoeling van God.
'Ons hart is onrustig tot het rust vindt in God.' profeteerde Augustinus.
Mensen wat is dat een diepe wijsheid.
Maar o het is ook zo kwetsbaar, laten we ons dat bewust zijn.
Niet alles wat mooi klinkt komt van Christus.

Gelukkig heeft de Heer ons aan elkaar gegeven
En kunnen we elkaar daarin helpen: in liefde en harmonie.
Laten we de profetieën van de Heer daarom samen van Hem ontvangen.

Amen.

@ Wieb Dijksterhuis, 18 maart 2018