

Ef. 4, 11-16 – preek – NGKE – 7-2-2016

Een nieuw (be)stuur



Reisomgeving

Herkennen jullie de foto? ...

Het is een moment uit 'the battle of the Black Gate' uit de film 'The Lord of the Rings'.

Voor wie het verhaal niet kent: dat is de beslissende slag tegen de demonische vijand in dit verhaal, Sauron.

Wat er op de foto van dichtbij nog wel goed en bemoedigend uitziet: vastberaden soldaten aan het begin van de slag, ziet er van een afstandje toch heel anders uit.

Deze moedige soldaten zijn onder leiding van hun al even moedige voormannen zó in de minderheid, dat ze binnen geen tijd helemaal omsingeld zijn. Ze lijken geen schijn van kans te maken.



Een nieuw bestuur

Broers en zussen, ik laat dit zo zien omdat dit is ook onze situatie is.
 We staan als gemeente van de Heer Jezus onder zware druk.
 En lijken niet zelden geen schijn van kans te hebben tegen de overmacht.
 We zijn omsingeld door mensen die ons van onze weg achter de Heer Jezus aan vandaan proberen te krijgen.
 En die gebruiken daarvoor geen eerlijke strijdmethoden.
 Er is sprake van sluwe list en vals spel van mensen, die er bewust op uit zijn de Heer en zijn volgelingen te beschadigen.
 Zij proberen de volgelingen van de Heer van het padje af te krijgen.
 Je leest er zomaar overheen, maar je kunt dit lezen in vers 14: ze zijn 'listig en doortrapt' de volgelingen van Jezus bewust aan het misleiden.

Wij moeten elkaar als voorganger en gemeente nog beter leren kennen en misschien schrikken jullie nu.
 'Die man overdrijft wel heel erg, waarom merken we dat nu pas.'
 Nou als dat zo is, heb ik bij jullie precies bereikt wat ik wilde.
 Misschien heb ik ongelijk, maar ik ga ervan uit dat de meeste broers en zussen dit niet zo zien.
 En denken: nou zo moeilijk hebben we het als christenen toch niet in Nederland!
 Dan moet je eens naar Syrië gaan of naar Sudan!
 Dáár hebben christenen het moeilijk.
 Nou ja dat klopt wel, we zijn veel vrijer, maar wij zijn niet minder bedreigd.
 Alleen anders bedreigd. Bij ons is het veel meer vooral een geestelijke oorlog.
 We lijden onder aanvallen op het beeld dat we van de Heer hebben en op het vertrouwen dat we in Hem hebben.

Maar dat valt toch wel mee?
 Ik weet niet of jullie je het nog herinneren, maar begin november vorig jaar presenteerde de schrijver Dimitri Verhulst zijn 'Bloedboek'. Dat is de titel die hij typerend vindt.
 Hij noemt het een hertaling van de eerste boeken in de Bijbel.
 In een interview bij Pauw, begin november vorig jaar, zegt hij:
 "Er komt in dit boek absoluut geen liefde voor alleen haat."
 "De Bijbel is net zo gruwelijk als Mein Kampf" (het boek waarin Hitler zijn ideeën over ondermeer de Jodenvervolging beschreef).
 "Mein Kampf is daarom verboden, waarom de Bijbel niet?"
 Dit was gewoon in Nederland hoor, je kon het op TV zien en je kunt het nog terugkijken.¹
Al dat fascisme van die God. De intolerantie. Dat racisme. (...) Ik heb het niet mogen weten, hoe gruwelijk die God was.'
 Het raakte me volop, wéér raakt het me als ik het terugkijk. Het is geen eerlijke bespreking van de Bijbel: het is vooringenomen, het geeft niet zuiver de bedoeling van de Bijbel weer en zeker niet die van God enz. enz. Maar Pauw neemt het wel serieus en veel anderen met hem. Deze man wordt niet voor gek verklaard vanwege zijn buitenissige opvattingen, maar gerespecteerd om zijn intellect.
 Dit is bedreigend voor ons christenen: een regelrechte aanval op ons geloof.

¹ http://www.npo.nl/pauw/03-11-2015/VARA_101375502/POMS_VARA_2459449

Overtuigde gelovigen kunnen dit misschien nog wel doorzien.
 Maar je zult maar niet zo sterk in je schoenen staan of een moeilijke periode in je geloofsleven hebben.
 Misschien is dit dan wel de druppel de je emmer laat overlopen.
 'Is mijn God zo? 'Nou, dan hoef ik Hem helemaal niet meer.'

't Is niet altijd zo fel, maar 't is er wel altijd hoor.

- Dan weer is het een bericht over het evangelie van Judas, waar de 'échte toedracht rondom Jezus' zou staan. En dat eeuwenlang door het Vaticaan verborgen is gehouden
- Dan weer is het een boek over Jezus van Nazareth waarin gesuggereerd dat hij zou zijn geboren als gevolg van een verkrachting door een Romeinse soldaat. Door Paul Verhoeven, de bekende regisseur. Het wordt besproken en serieus becommentarieerd.

Naast de nauwelijks verborgen minachting voor geloof en gelovigen is er een constante stroom van desinformatie. Alles wat wij geloven staat voortdurend ter discussie.

Merk je het?

Nou, desinformatie is een tactiek in tijden van oorlog: propaganda. Maar je moet het wel in de gaten hebben. Je moet het leren doorzien.

En nogmaals wie niet zo goed geïnformeerd is en niet zo stevig in zijn schoenen staat, raakt hier zomaar door van de weg.

Hier in vers 14 staat raakt op een 'dwaalspoor.'

Dus (1) als gemeente van Christus leven wij in een bedreigde situatie.

Reisleiding: 'hulp van boven'

Waarom vertel ik dit jullie allemaal?

Om je te laten zien waarvoor het zo nodig is wat we zonet hebben gedaan: de aanstelling en inzegening van een nieuwe ouderling en een nieuwe diaken.

Het is maar niet de aanstelling van nieuwe bestuursleden, want: 'elke organisatie moet nu eenmaal een bestuur hebben niet waar.'

Nee, het is veel méér dan dat.

Deze ouderling en deze diaken zijn 'gaven van onze Heer Jezus' (13; zo staat het er letterlijk) in de moeilijke situatie die ik zonet beschreef. We hebben ze nodig!

'Hulp van boven', laat ik hen zo maar eens noemen.

In zo'n situatie is dat ook wel nodig. Kijk als we in vrede leefden zou de Heer Jezus ons zijn boodschap hebben kunnen geven (de Bijbel) en door zijn Geest zou het dan vast wel wortel schieten in de levens van de lezers. De kracht van de Geest moet je immers niet onderschatten. En dan was het klaar.

Maar in 'bezet' gebied, in een oorlogssituatie, waar je soms omsingeld bent door vijanden en vijandige propaganda is dit niet genoeg. Want in zo'n situatie is die rust en vrede er niet. Er lopen altijd weer vijanden door het beeld die dwars door de akkers van je geloof lopen en al die zorgvuldige gezaaide en tere plantjes vertrappen of er heel andere planten tussen zaaien. Daarom zijn die ouderlingen en diakenen zo belangrijk.

Zij helpen ons één gemeente te blijven: een hecht verbonden reisgezelschap, dat elkaar in het oog houdt.

Er zijn méér redenen voor dat gemeente-zijn, maar de bedreigde situatie waarin we nu nog leven is een van de redenen dat we gezamenlijk met elkaar optrekken. Gelovigen uit één regio die niet noodzakelijk vrienden en familie zijn.

Dat past helemaal niet zo bij de beleving in onze tijd: in onze cultuur kies je je vrienden zelf uit omdat je ze leuk vind. Niet om wat ze geloven of omdat je ze nodig hebt.

In onze samenleving kun je jezelf meestal best wel redden.

En eigen privacy is heel belangrijk.

Ouderlingen en diakenen lokken je uit die privacy vandaan, naar geloofsgenoten toe.

Om met hen samen op weg te gaan -zelfs met mensen die je vrienden niet zijn! Dat is veel veiliger. En ouderlingen en diakenen zijn als het ware de onderofficieren die ons samen houden. Zij wijzen richting en letten erop of iemand -om welke reden ook- achterblijft in dat reisgezelschap achter de Heer aan. Ze organiseren heel concreet hulp waar dat nodig is door ons bij de soms verborgen nood van elkaar te betrekken.

Toen een gezin uit onze oude gemeente in financiële problemen kwam, konden zij dáár alleen nog maar aan denken. En zij schaamden zich ervoor, dus niemand wist er verder van.

Al het andere raakte uit beeld: zelfs het vertrouwen in de Heer Jezus. Toen ze toch hun diaken in vertrouwen namen, organiseerde hij dat er een goed financieel advies door gemeenteleden kwam. Daarmee waren niet al hun zorgen weg, maar daarmee was er wel weer perspectief, hoop. Ze konden weer mee vooruit, juist in hun geloofsreis.

Zie je het dat is praktische steun onderweg waardoor er weer 'lucht' komt. Dat is heel concreet 'hulp van boven'. Waardoor je weer kunt aanhaken in de gemeente.

De diakenen en ouderlingen worden in vers 16 genoemd. Zij zijn de 'gewrichtsbanden' die het lichaam van Christus samenhouden en voeden. M.a.w. zij de eerstverantwoordelijken die ervoor zorgen dat de gemeenteleden (het lichaam de de gemeente) elkaar niet uit het oog verliezen en die hen 'uitrusten' (12) voor wat nodig is tijdens hun geloofsreis door een onveilige omgeving. Net als bij een expeditie voorzien ze hen van wat ze nodig hebben. Samenbinden en voeden, dat dachten ze vroeger in de tijd van Paulus nl. dat gewrichten ook voor de voeding zorgden.

Joost en Solke en ook de anderen, nu denken jullie misschien: dat kunnen wij niet.

Hoe kunnen wij anderen geven wat nodig is? Zeker als je pas begint kun je als ambtsdrager dat machteloze gevoel hebben dat er meer van je gevraagd wordt, dan je kunt geven.

Maar naarmate je dit werk langer doet merk je meer en meer dat je verantwoordelijkheid veel kleiner is dan je zelf eerst gedacht had: je hoeft niet meer dan je medegemeenteleden te brengen waar voeding is: bij de Heer Jezus.

Je hoeft niet zelf te voeden, niet zelf leiding te geven, je hoeft alleen maar toe te sturen naar waar de Heer is en dat geeft Hij voeding en leiding.

In fietstermen jullie zijn het stuur dat de Heer gebruikt om de rest van de fiets op de juiste route achter Hem aan te houden. Hij stuurt met jullie... Je hoeft alleen maar beschikbaar te zijn, de Heer brengt dan ook jullie waar je wezen moet, dat zul je steeds weer merken.

Dat moet je blijven beseffen zoals een van de pausen eens bad, toen hij niet kon slapen vanwege de zorgen om de wereldkerk: “Heer ’t is uw kerk, ik ga slapen.”

En zo is het: ’t Is zijn kerk

- (1) als gemeente van Christus zijn we onderweg wij in een gevaarlijke **reisomgeving**
- (2) de Heer geeft ‘hulp van boven’ doormiddel van mensen die Hij als **reisleiding** gebruikt.

Reisdoel

Want het belangrijkste is dat de gelovigen samen hun reisdoel bereiken.

En dat is hun volwassenheid in Christus.

D.w.z. dat we als gemeente zo groot worden als onze Heer: dat betekent dan dat we als afzonderlijke lichaamsdelen ook allemaal volgroeid zijn.

Dat willen zeggen dat we een eenheid zijn (13).

Allemaal samen vol vertrouwen op onze Heer, daarmee helpen we elkaar ook.

Allen samen goed geïnformeerd als het om onze Heer Jezus.

Ons maken ze niet zomaar iets wijs.

Want dat probeert die vijandige omgeving natuurlijk wel: ons van dat doel af te houden, door ons uit elkaar te spelen, zodat we geen steun meer hebben aan elkaar.

Door verwarring te zaaien over de Heer en over zijn bedoeling met ons.

Wij moeten beter weten. En daar helpen Joost, Solke en de anderen ons bij.

Weer niet door alles zelf te weten. Maar door ‘voorbeeldgelovigen’ te zijn. Dat is heel wat anders dan voorbeeldige gelovigen. Want het gaat niet altijd goed in het leven van een ouderling en ook niet in dat van een diaken.

Maar ze weten wel bij wie je dan moet zijn als je berouw hebt en vergeving zoekt, en hoe je dat vraagt.

Eigenlijk doen zij niets aan anders dan hun geloof voor iedereen zichtbaar maken:

zodat anderen zien hoe je het aanpakt. Zien waar betrouwbare kennis te vinden is, waar je bemoediging kunt vinden, hoe je bid en hoe je het vertrouwen in de Heer niet verliest.

En als jij je bijbel dichtlaat of stopt met bidden, zijn zij het die je er aan herinneren -alleen al door hun manier van doen- dat dit onverstandig is.

Zo zorgen steeds weer dat ‘de plantjes’ de juiste voeding krijgen, dat is van groot belang voor hun groei.

Het is zo belangrijk, dat je iemand hebt waar je je aan op kunt trekken. De meest indrukwekkende ouderling die ik heb meegemaakt, was die man die zijn berouw toonde voor wat hij verkeerd gedaan had. En ons -jongeren nog- vroeg voor hem om vergeving te bidden. Van hem heb ik geleerd hoe om klein te worden en vol berouw om vergeving te vragen.

- (1) als gemeente van Christus zijn we onderweg wij in een gevaarlijke **reisomgeving**
- (2) de Heer geeft ‘hulp van boven’ doormiddel van mensen die Hij als **reisleiding** gebruikt.
- (3) Zodat niets en niemand ons belet ons **reisdoel** te bereiken: onze volwassenheid in Christus.

Broers en zussen als we vandaag weer ervaren hoe de Heer voor ons zorgt, hebben we dan niet veel reden om Hem dankbaar te zijn?

Halleluja!

Amen.

(c) Wieb Dijksterhuis, februari 2016