

Daniel 4 – Preek – NGKE – 10 juli 2016

Zonder God geen mens



Moderatoren

Hebben jullie wel eens van ‘moderatoren’ gehoord?

Honderdduizend zijn er nodig om de pagina's zoals Facebook en YouTube ‘schoon’ te houden.

D.w.z schoon van filmpjes en afbeeldingen van bijv. porno, onthoofdingen en bloederige ongelukken.

Als die moderatoren hun werk niet zouden doen, zouden deze pagina's en andere er binnen de kortste keren helemaal mee vollopen.

Er zijn nl. ontzettend veel mensen die proberen dagelijks dit soort afschuwelijke berichten te plaatsen.

Honderdduizend moderatoren, dat zijn er veel!

Veertien keer zoveel als het totale aantal werknemers van een bedrijf als Facebook. Bijna niet te betalen voor die bedrijven zou je zeggen.

Inderdaad, dit werk wordt daarom ook gedaan door goedkope werknemers op de Filippijnen en door arme studenten die dit wel voor een laag loon willen doen.

Daniël 4: Zonder God geen mens

Het is nl.verschrikkelijk werk: de hele dag zitten zij de afschuwelijkste filmpjes en foto's te bekijken.

Je móet het wel bekijken om te kunnen beoordelen wat blijft en wat weg moet.

Het verloop onder deze werknemers is daarom ook groot.

Veel mensen kunnen dit werk maar enkele maanden doen en raken dan burned out.

Een heel stel van hen lijden na de blootstelling aan deze beestachtige kant van onze mens-zijn onder een posttraumatische stressstoornis en moeten daarvoor behandeld worden.

Dat gezongen gebed van zonet 'laat komen Heer uw rijk' 'zal ooit een dag bestaan dat oorlog, haat en nijd voorgoed zijn weggedaan?' is helemaal op z'n plaats.

De lees je terug in Rom. 1 en in de geschiedenis van Daniel 4. Zonder God kunnen mensen onmenselijker worden.

De val van Nebukadnessar (N.)

Ook in dit hoofdstuk gaat het om de eer van de Heer.

Een deel van het volk Israël is naar Babylon gedeporteerd.

Een vreemde cultuur met andere waarden en normen, waar men andere goden aanbidt.

Maar ook in die vreemde cultuur van Babylon, beslist niet de koning, maar de Heer! Lees maar mee:

Daniel en zijn vrienden krijgen vreemde namen, andere kleren en andere kennis, maar zij blijven de Heer volgen en Hij blijft hun levens sturen... en dat van hun bezetters (H.1)

Niet de opleiding van de koning, maar de zegen van de Heer brengt hun talenten naar boven. Zij krijgen hoge posities in het rijk.

In H.2: de machthebbers van deze wereld regeren alleen bij gratie van de Heer en ook niet langer dan Hij wil. Dat maakt de Heer de koning, rechtstreeks en persoonlijk, duidelijk in een droom die alleen Daniël –de knecht van de Heer- hem dankzij God uit kan leggen. In H.3 is het hele rijk er getuige van hoe de Heer God zijn mensen uit een brandende oven redt. De koning loopt grote schade aan zijn imago op. N. kan alleen maar levens nemen, maar de Heer kan ook levens geven en bewaren, zelfs onder de afschuwelijkste omstandigheden. Dat is pas macht!

Niet N. is de bron van alle leven en alle geluk, maar de Heer blijkt dat te zijn!

En in deze geschiedenis in H.4 leren we hoe de menselijkheid (d.w.z. ook zijn menselijke kunnen) van N., afhankelijk is van de Heer God. Als N. –zelfs nadat hij gewaarschuwd is in een droom- er niet in slaagt de Heer de eer te blijven geven: maar denkt dat de mooie hoofdstad van zijn rijk zijn eigen prestatie is, is de maat vol.

Dan N. verliest niet alleen zijn koningschap, maar zelfs ieder greintje menselijkheid. Zeven jaar lang is deze machtige koning niet meer dan een redeloos beest aan een ketting in de wei.

De boodschap aan ons is: als je bewust zonder God je Heer probeert te leven, raak je uiteindelijk je menselijke plek in de schepping kwijt! Ja, alles wat je menselijk

maakt: je hart, je verstand en je wil (ziel).

Zonder liefde, hemelse wijsheid en een op God gericht leven houd je op den duur op menselijk te zijn.

(NB in onze samenleving zien mensen dat vaak omgekeerd: God vraagt onmenselijke dingen van ons en zo)

Als je het rijtje hoofdstukken van het boek Daniël op je in laat werken, lijkt het wel alsof N. een cursus van God krijgt.

Iedere keer weer een nieuwe les, die als hij maar steeds niet blijft luisteren, steeds pijnlijker voor hem worden. Immers, God geeft hem nog steeds een nieuwe kans. In de taal van de droom: de boomstronk blijft staan!

Deze keer moet hij het nu zelf ook aan den lijve ervaren.

De Heer roept N. tot de orde

‘Ik heb je een groot koning gemaakt.

Een koning te vergelijken met een enorme boom waaronder de hele wereld kans schuilen.

Die plek heb jij niet veroverd, N., maar die heb Ik, God, je gegund.’

Want dat doet God: ‘de hoogste God staat boven het koningschap van mensen: Hij bepaalt wie het ambt krijgt toebedeeld (14)

- Goed om dat in het oog te houden als we Poetin, Erdogan, Obama, Trump, Clinton Hollande en Rutte zien optreden op het wereldtoneel-

En God geeft N. niet alleen zijn macht maar ook zijn kwaliteiten. Competenties zeggen we tegenwoordig.

Niet iedere leider is een zegen, maar N. kón wat, zo.

Hij was één van de meest beroemde koningen uit zijn tijd.

95% van de ruïnes uit die periode bestaan uit stenen met zijn stempel erop.

D.w.z. dat hij N. (605-562 v Chr)ze allemaal heeft laten bouwen Hij was een groots bouwmeester.

Veel in Babylon was dus in zijn opdracht gebouwd (de beroemde hangende tuinen)

Alleen, hij had dit niet zonder God kunnen doen, Die gunt hem dit.

Helaas, zijn eigen roem stijgt hem naar het hoofd,

hij geeft de Heer de eer niet.

En dan laat de Heer hem zien hoeveel N. zonder God waard is.

Zonder God is hij niet meer dan een beest, dat buiten aan een ketting staat.

Dat redeloos, willoos en machteloos is.

Zijn menselijke plek als beheerder van de schepping is hij kwijt.

Hij kan niets anders dan alles willoos over zich heen laten gaan.

Het wordt een langdurige en vernederende les voor N.

Eentje die zeven jaar duurt.

Toch krijgt ook nu weer een nieuwe kans (de tronk blijft in de aarde staan).

-> Kijk dat is de Heer! Hij laat je niet zomaar los, al ga je consequent de fout in.

De betekenis (een bijbelse lijn)

Als je God niet erkent, raak jij je plek als mens in de schepping kwijt.

Dat is de rode draad in dit hoofdstuk.

Ja, zelfs in heel de bijbel.

In Gen 1. krijgen Adem en Eva hun plaats in de schepping: als rentmeesters (beheerders) (Gen. 1,26).

Zij beheren de rest van de schepping voor God.

En de rest van de schepping luistert naar hen.

Maar als ze zelf 'als God' proberen te zijn, -eigen baas- wordt niet alleen hun relatie met God slecht, geen plek meer in de tuin bij God

ook het contact de rest van de schepping wordt slechter:

de aardbodem reageert niet goed meer op de mens,

maar komt in opstand: onkruid i.p.v. voedsel (Gen. 3,18-19)b(milieu)

In Rom. 1 lezen we hoe zelfs het contact van mensen met zichzelf slecht wordt, als we God niet langer erkennen.

wordt ons denken troebel en ons hart duister (Rom 1, 21).

We worden vatbaar voor slechtheid zoals: gruwelijk geweld, leedvermaak, porno.

NB Het gaat in Romeinen niet over enkele mensen, maar over ons allemaal, de mensheid.

Sinds de mensheid het zonder God probeert,

gaan we met ons goede verstand dwaze dingen doen.

Misbruiken we door God gegeven denkkraft.

Slimme koppen verzinnen geavanceerde criminele plannen.

Onze beste denkkraft en technische ontwikkeling zit in wapensystemen.

Prachtig mooie nieuwe techniek om beelden vast te leggen (Smartphone), gebruiken we om het meest ontaarde en gruwelijke te filmen...

En zeer geavanceerde digitale systemen om met elkaar te communiceren, gebruiken we dan om dit soort ontaarde beelden te verspreiden.

Het is knap en beestachtig tegelijk.

Zo kunnen wij mensen worden .

Je ziet hoe innerlijk verduisterde mensen ook moreel het spoor helemaal kwijt dreigen te raken.

Zonder God en zonder zijn waarden en normen worden mensen uiteindelijk onmenselijk.

en verdraaien we de bedoeling van God.

We worden hoogmoedig, trots en verwaand (Rom 1,30)

Hoogmoedig betekent dat je alleen voor jezelf leeft.

Je eigen verlangens en lusten gaan vóór

vóór je naaste

en ook vóór God.

Dit is heel kort gezegd. In werkelijkheid is de weg daarnaar toe heel genuanceerd.

Het begint met al uitspraken als:

- ieder moet maar voor zichzelf zorgen
- mijn bezit is alleen van en voor mij

- geluk is een recht dat je moet afdwingen
 Dat is hoogmoed, dat je niet meer ziet dat je alles van God gekregen hebt (N.):
 Alles wat je hebt, maar ook alles wie je bent.
 -> Mét dat je de eer voor God kwijtraakt,
 verlies je de verwondering over je leven,
 en uiteindelijk zelfs de liefde voor de naaste.
 Daar is zo nog veel meer over te zeggen, maar daar is nu geen tijd voor.
 Een rode draad in de Bijbel is: zonder God verlies je uiteindelijk je
 menselijkheid. Vervolgens zijn er uiteindelijk honderd-duizend moderatoren
 nodig om onze onmenselijkheid uit beeld te houden.
 Tos slot zul je als N. zelfs al je menselijke vermogens verliezen, zodat je die niet
 langer kunt misbruiken.

De remedie

Dit is enorm probleem.
 Ook van christelijke mensen
 Dat God uit beeld raakt en we zo onze plaats in het geheel van de schepping
 niet meer zien en zelfs kwijt beginnen te raken.
 We onze menselijkheid beginnen te verliezen.
 Immers, zonder God zijn we uiteindelijk geen mens meer.
 Gelukkig heeft de Heer heel veel geduld met ons:
 N. krijgt nog een kans.
 Als Hij de Heer wel erkent,
 lezen we lezen dat hij weer in volle glorie koning wordt,
 ja nog meer macht van God kreeg dan eerder (33)
 En de mensheid als geheel, wij?

God laat ons ook niet los.
 Elke bijbellezing, iedere kerkdienst geeft Hij ons de boodschap en via ons klinkt
 die ook voor anderen.
 'Ik geef je niet op' 'Ik blijf voor je zorgen.'
 Mijn Zoon geeft zijn leven voor je'
 'wast het kwaad, ook je eigen kwaad van je af'
 'komt terug om de aarde helemaal te bevrijden.'
 Mijn Geest, komt bij je wonen en maak je leven nieuw.'
 'Ik vraag alleen maar dat je het aanneemt en toelaat.'
 'Dat je zelf ook mijn licht in je leven niet laat doven.
 Vertrouw je leven aan mij toe en erken Mij als jouw God.
 En Hij dwingt ons dat niet af,
 je ziet geen hoogmoed bij Hem,
 maar Hij geeft ons zelf het voorbeeld door zich zelf voor ons diep te vernederen.
 Als Hij het zich voor ons vernederd, zouden wij dan niet klein kunnen zijn voor
 Hem.

Ze zeggen wel eens dat geloven niets met de werkelijkheid van elke dag te
 maken heeft.
 Dat je maandag niks kunt met wat je zondag gelooft.

Dat is niet waar.

Die les leren wij hier ook (wij zijn ook op cursus)

‘Zonder God ben je geen mens’

Allemaal hebben we daar last van

Kijk eens hoeveel slecht we met elkaar doen.

En sommigen onder ons mensen lijken hun menselijkheid wel helemaal te zijn kwijt geraakt.

Ze zaaien dood en verderf en schamen zich daar niet voor, maar sturen de beelden ervan naar iedereen door.

Alleen God kan ons de menselijkheid in ons dagelijkse leven teruggeven.

‘erken dat Hij God is, met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand.’

En krijg dan van Hem je plaats als mens terug.

Want zonder (God) hou je uiteindelijk op mens te zijn.

Pas mét Hem (God) wordt je weer echt en helemaal mens.

Veel méér nog dan we dat nu al zijn.

Amen

(c) Wieb Dijksterhuis, juli 2016 (versie 2)